

INFORMATIEGIDS



PROTESTANTSE GEMEENTE WEHL

Ter inleiding

Voor u ligt de informatiefolder van de Protestantse Gemeente Wehl.

De Protestantse Gemeente in Wehl is een kleine en actieve gemeente met een eigen predikant en een zelfstandige kerkenraad. De folder die voor u ligt is bedoeld om u met onze gemeente kennis te laten maken en is tegelijk een gids voor het reilen en zeilen van deze kerkelijke gemeente.

De opbouw van de gids bestaat uit 2 delen; het eerste deel gaat over de huidige gemeente. In de bijlage van de gids wordt de historie van de kerkelijke gemeente en haar gebouwen behandeld.

Voor actuele informatie over de kerkdiensten verwijzen we u graag naar het Contactblad of naar onze website www.pknwehl.nl.

Namens de kerkenraad,
Ineke Molewijk
voorzitter

Wehl, augustus 2011

De Protestantse Gemeente van Wehl

Onze van oorsprong Hervormde Gemeente, herbergt inmiddels kerkgangers vanuit verschillende windstreken van het land. Vanuit verschillende kerkelijke gezindten zijn mensen bij ons neergestreden. De gemeenteleden afkomstig uit Wehl en van elders, elk met zijn of haar eigen achtergrond en inbreng, hebben de gemeente gemaakt tot wat hij nu is. Gastvrij, betrokken op elkaar, open voor andere invloeden en inbreng en behoorlijk stabiel wat betreft het aantal leden. Er is ruimte voor vernieuwing en verandering, maar we behouden ook het oude en vertrouwde. Samen zoeken we naar manieren om Gods woord in onze gemeente levend te houden en het geloof te beleven. Doet u met ons mee?

Predikant

Onze gemeente heeft een halve predikantsplaats. De predikant stelt de werkzame dagdelen vast in overleg met de kerkenraad. Met de profielschets als uitgangspunt worden er accenten gelegd in de werkzaamheden van de predikant binnen onze gemeente. Tot deze werkzaamheden behoort vanzelfsprekend het voorgaan in de wekelijkse eredienst. Ter invulling van de vrije zondagen van onze eigen predikant wordt een beroep gedaan op gastvoorgangers. Er wordt geprobeerd om voor de zondagse vieringen vaker dezelfde voorgangers te vragen, zodat er een bepaalde mate van vertrouwdheid ontstaat tussen de voorgangers en de gemeente.

Bij afwezigheid van de predikant wegens vakantie, studieverlof e.d. wordt er gewerkt met een consulent. De scribe kan in voorkomende gevallen nadere informatie verschaffen.

De predikant is mevr. Ds. A. Oude Kotte – De Boon. Zij werkt op dinsdag en donderdag (ook de avonden) en de vrijdag een halve dag. Ze is bereikbaar op telefoonnummer 0314-845677 of per e-mail: dominee@pknwehl.nl .

Wat doet de predikant?

Het gaat te ver om alle taken te noemen, maar de belangrijkste willen we vermelden:

- * Verkondiging van het Woord: het voorgaan in o.a. de eredienst, begrafenissen en trouwdiensten
- * Vormingswerk: het geven van catechese, het houden van Bijbelstudieavonden.
- * Toerusting: het begeleiden, toerusten en stimuleren van gemeenteleden bij hun werkzaamheden binnen de gemeente, het op theologisch vlak ondersteunen van het schoolteam.
- * Pastoraat:
Het bezoeken van mensen die hebben aangegeven dat ze bezoek van de predikant op prijs stellen. Er kan rechtstreeks contact met de predikant worden opgenomen.
Rouwpastoraat
Pastoraat aan ernstig zieken en ouderen
Pastoraat rondom doop en huwelijk
- * Beleidsvorming:
Het mede vormgeven van het pastoraat en de activiteiten rondom vorming en toerusting. Het bijwonen van verschillende vergaderingen binnen en buiten de gemeente die belangrijk zijn voor onze geloofsgemeenschap
- * Stimuleren van oecumene

Kerkenraad

De kerkenraad is opgebouwd uit 3 geledingen en de predikant, te weten:

de kerkrentmeesters (beheer bezittingen)

de ouderlingen (pastorale gedeelte)

de diakenen (het diaconale gedeelte, de zorg voor minder bedeeden): <mailto:diaconie@pknwehl.nl>

Er is een vacature voor kerkrentmeester en voor diaken. Op dit moment wordt de kerkenraad ondersteund door een 4-tal taakdragers, waarmee de kerkenraad ondanks de vacatures redelijk goed bezet is. De taakdragers zijn aangesteld op het gebied van jongerenwerk, ledenadministratie, administratie kerkhof, post en notuleren van de kerkenraadsvergaderingen.

De kerkenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Ouderlingen

Mevr. I. Molewijk, Elzenerf 44, 7031 XB Wehl, tel: 0314-681286, tevens voorzitter kerkenraad

Mevr. P.A. Pieterse-Remeijer, Boekholtstraat 40, 6981 CW Doesburg, tel. 0313-472571

Mevr. G. Hissink, Doesburgseweg 15 7031 AN, Wehl, tel 0314-684070

Ouderling-kerkrentmeesters

Dhr. A.J. Berendsen, Molenweg 2, 7031 GX Wehl, tel. 0314-683924

Dhr. U.I.J Buren, Koksgoedweg 3, 7031 GD Wehl, tel 0314-682846

Diakenen

Mevr. M. Schäffner, Didamseweg 30, 7031 AM Wehl, tel. 0314-683096

Mevr. W. Kraaij, Bokkenstraat 4, 7031 ED Wehl, tel. 0314-681468

De kerkenraad vergadert 1 maal per maand. De ouderlingen en diakenen vergaderen ook apart. Per jaar is er 2 keer een gezamenlijke vergadering met de rooms-katholieke kerken van Wehl en Nieuw Wehl en eenmaal per jaar is daar ook een vertegenwoordiger van het timpaan bij .

Ook wordt er 2 x per jaar overleg gevoerd met de PKN wijkgemeente De Huet/Dichteren van Doetinchem

De kerkenraad draagt nieuwe kerkenraadsleden zelf voor, hierop kan gedurende 4 weken bezwaar worden aangetekend; gebeurt dit niet, dan wordt de voorgedragene in zijn/haar ambt bevestigd.

Wat doen de kerkrentmeesters?

De kerkrentmeesters vormen samen het College van Beheer en zijn belast met de zorg voor het onderhoud en beheer van de kerk, de begraafplaats en "Ons Huis". Ze dragen zorg voor de financiën van de gemeente, voor zover het geen diaconale taken betreft. Elk jaar wordt door het college de actie "kerkbalans" gehouden. De vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden zijn noodzakelijk om het werk in de gemeente voort te zetten; een geslaagde actie is van levensbelang voor de gemeente.

Daarnaast zamelt het college geld in voor provinciale en landelijke activiteiten via collectes. Ook draagt het zorg voor de ledenadministratie en beheert het een tweetal fondsen.

Postadres: College van Beheer
 Protestantse Gemeente Wehl
 Grotestraat 25, 7031 AG Wehl

E-mailadres: kerkbeheer@pknwehl.nl

Bankrekening: 1572.00.574 (Rabobank Wehl)

Girorekening: 936182

Ouderlingen en pastoraat

Ouderlingen zijn vooral actief binnen het pastoraat, wat eigenlijk “zielsverzorging” betekent. Dit woord geeft al aan dat pastoraat vooral inhoudt dat er tijd en aandacht is voor de mensen van de gemeente en haar directe omgeving. Dit in zowel goede als slechte tijden.

Ten behoeve van het pastoraat hebben we de gemeente ingedeeld in 3 wijken. Gerrie Hissink en Ineke Molewijk hebben elk de helft van het dorp Wehl, Pauline Pieterse verzorgt Nieuw Wehl, het buitengebied en de gemeenteleden die in Doetinchem wonen.

De ouderling voor een wijk heeft de volgende taken: Hij/zij probeert op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wijk en waar nodig worden anderen ingeschakeld om mensen te bezoeken, bijvoorbeeld de predikant of een diaken. Aanspreekpunt zijn voor predikant en kerkenraad m.b.t. de wijk. Het bezoeken van nieuw-ingekeomenen. Het bezorgen of laten bezorgen van het contactblad.

Ouderenpastoraat

In onze gemeente is er een actieve groep die zich bezighoudt met het ouderenpastoraat. Ouderen worden, indien zij dat wensen, minimaal 2 x per jaar, bezocht. Elke 1e woensdagmiddag van de maand komen de ouderen samen in “Ons Huis”, om spelletjes te spelen, nieuws uit te wisselen en te praten over zaken van het leven en geloof. Deze bijeenkomst worden drukbezocht en voorzien in een behoefte. Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met mw. I. Molewijk, tel: 0314-681286

Wat doet de diaconie?

De diakenen vormen samen het College van Diakenen van onze gemeente. Het woord "diaconie" is afgeleid van diakonia: dienst. Het diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. Al in de allereerste christelijke gemeentes waren er diakenen aangesteld die, in navolging van Jezus, omzagen naar de armen.

Concreet betekent dit in onze gemeente dat de diakenen: hulp kunnen geven aan mensen die tijdelijk geen geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemeenteleden en niet gemeenteleden. Collecteren voor organisaties die hulp geven aan minder bedeelden. Er wordt vaak gecollecteerd voor collectes van Kerken in Actie. In samenspraak met de predikant uitvoering geven aan het avondmaal. Financiële ondersteuning geven aan plaatselijke activiteiten zoals ouderen-, jeugd- en jongerenwerk.

Postadres: College van Diakenen
Protestantse Gemeente Wehl,
Grotestraat 25, 7031 AG Wehl

Mailadres: diakonie@pknwehl.nl

Bankrekening: 3143.04.584 (Rabobank Wehl)

Girorekening: 3811190

Ziekenhuisopname

Het is gebruikelijk dat gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn opgenomen, bezoek krijgen van de predikant of van een van de ouderlingen. Soms duurt het even voor het bericht van opname bij de kerk binnen is. Ook komt het voor, dat er helemaal geen melding vanuit het ziekenhuis binnenkomt. Om misverstanden te voorkomen is het daarom raadzaam -zo mogelijk van tevoren - de kerkenraad of predikant over de opname in te lichten of te laten inlichten.

De zondagse viering

Het hart van het leven van de gemeente is haar eredienst op zondag waarin we de gemeenschap met God en met elkaar vieren.

God roept zijn gemeente bijeen, en zijn gemeente antwoordt op zijn uitnodiging. In bidden en spreken, in luisteren en zingen, en in de stilte komt dit tot uitdrukking.

We geloven dat God vanuit de bijbel tot ons spreekt en de gemeente richt zich gezamenlijk tot God in het uitspreken van de gebeden en het zingen van de liederen en persoonlijk in de stilte die volgt na de voorbeden.

Zo is er ruimte voor zowel het gemeenschappelijke van de gemeente als geheel als het persoonlijke van iedere gelovige afzonderlijk.

Liturgie

De 'gewone' vieringen verlopen volgens een vaste liturgie:

Mededelingen door de dienstdoende ouderlingen, die tevens de hoorders welkom heet en de voorganger namens de kerkenraad een hand geeft.

- Bemoediging en groet
- Aanvangslied
- Drempelgebed
- Eventueel een morgenlied
- Kyriëgebed
- Glorialied (niet in de Adventstijd en Veertigdagentijd, omdat dit een tijd van inkeer is)
- Eventueel gesprek met de kinderen, wanneer er kindervevendienst wordt gehouden
- Gebed van de zondag of een bij de opening van de bijbel
- Preek, verkondiging, overdenking
- Eventueel orgelspel
- Lied

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Het Onze Vader
- Inzamelen van de gaven
- Slotlied
- Wegzending en Zegen, door de gemeente beantwoord met het driemaal gezongen 'Amen'.

De vieringen met een bijzonder thema kunnen afwijken van deze vaste liturgie. Te denken valt hierbij aan een speciale kinderviering, een viering voorbereid door de Oecumenische Werkgroep, een Thomasviering, een gezamenlijke viering met de buurgemeente De Wingerd in Doetinchem,

'Bijzondere' kerkdiensten

Het avondmaal wordt in de gemeente ongeveer 6 x per jaar gevierd, we kennen hiervoor verschillende vormen die afgewisseld worden: de ene keer zitten we rondom de feestelijk met bloemen en kaarsen versierde tafel, de andere keer vieren we het avondmaal staande in een kring door de kerk.

Soms zingen we tijdens de rondgang van brood en wijn om zo niet alleen de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer uit te drukken maar ook die met elkaar. Het is ook mogelijk dat er alleen piano gespeeld wordt. De dienst heeft dan een meer meditatief karakter.

We kennen in onze gemeente een open avondmaal, d.w.z. dat een ieder welkom is, ook de kinderen. Van tijd tot tijd worden de kinderen voorbereid op het vieren van het avondmaal zodat ze de betekenis kennen.

- De gezamenlijke r.k./p.c. diensten; deze komen elders in deze gids aan de orde.
- In 2011 is een eerste Thomasviering gehouden. In het vervolg willen we 2 Thomasvieringen per jaar gaan houden. Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangen en

voor gelovigen met vragen. In de ruimte van de kerk wordt er gezocht naar hedendaagse openheid. Met woorden en teksten, maar ook met verstillings- en verbeeldingsmomenten. Omdat niet iedereen hetzelfde wil, is er 'de Heilige Chaos' waarin je van je stoel kunt en uit verschillende mogelijkheden kunt kiezen, om je geloof te voeden.

- Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag wordt er 's avonds een dienst gehouden in het kader van de paascyclus; in de dienst van Witte Donderdag is er tevens een avondmaalsviering. In 2010 en 2011 is aan de Paascyclus een wekelijkse Vesper in de vastentijd, voorafgegaan. Deze Vespers waren oecumenisch voorbereid.
- In de kerstnachtdienst is er veel ruimte voor samenzang. Daarnaast wordt geprobeerd om door extra muzikale omlijsting, zoals de medewerking van een koor of instrumentalisten, de viering een extra feestelijk karakter te geven.
- Op Oudejaarsdag is er 's avonds om 19.00 uur een dienst.
- Op Paasmorgen is er een feestelijke viering, die wordt voorafgegaan door een gezamenlijk ontbijt in "Ons Huis".
- In de maand september is de startdienst waarmee we het nieuwe (winter-)werkseizoen beginnen; ook aan deze dienst worden meestal een aantal activiteiten verbonden, waaronder een gezamenlijke broodmaaltijd.
- Een aantal bijzondere diensten worden in Wehl niet meer gehouden te weten: de Nieuwjaarsdienst en de diensten op Hemelvaartsdag, Dankdag en Biddag en Wereldgebedsdag.

Kleur in de kerk

Omdat de meeste mensen vroeger niet konden lezen of schrijven, werden de verschillende perioden van het kerkelijk jaar aangegeven door middel van een kleur.

- Het kerkelijk jaar begint met de adventstijd, de kleur is dan paars, kleur van inkeer en bezinning, voorbereiding op het feest van Kerst.
- Tijdens de kersttijd is de kleur wit, kleur van zuiverheid en vreugde.
- Tussen Driekoningen en Aswoensdag is de kleur groen, kleur van hoop en verwachting van het nieuwe leven dat met Jezus begon.
- De veertigdagentijd is weer een periode van inkeer, dus is de kleur weer paars.
- Met Pasen komt het wit weer terug.
- Met Pinksteren is de kleur rood, de kleur van in vuur en vlam staan van het enthousiasme voor Gods Woord.
- Na Pinksteren tot de eerste advent zien we slechts de groene kleur van het nieuwe leven na de gave van de Heilige Geest.

Genoemde kleuren komen terug in de stola van de predikant, het kanselkleed en het antependium en in de omslag van het contactblad.

Liederen/muziek

De liturgie wordt ondersteund door muziek en zang. Onze gemeente houdt van zingen. Daarom nemen de liederen een belangrijke plaats in, in onze viering. De basis van de gemeentezang wordt gevormd door het Liedboek van de Kerken. In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van andere liederen, zoals die uit de bundel "Tus-sentijds", maar ook van Taizé-liederen. De zang wordt ondersteund

door orgel of piano. Bij bijzondere en feestelijke diensten maken we ook gebruik van bijvoorbeeld de blazers van AMDG.

Cantorij “Heavens Voices”

In onze gemeente is een cantorij actief die projectgericht repeteert als voorbereiding op speciale diensten. Deze cantorij met de naam “Heavens Voices” repeteren veelal na de zondagse dienst om 11.00 uur. De cantorij staat onder leiding van Henk Peppelman, als contactpersoon fungeert Ab Berendsen, Molenweg 2, 7031 GX Wehl, telefoon 0314-683924 mail abberendsen@planet.nl

Koster/organist

Het kosterschap wordt vervuld door dhr. en mevr. Peppelman, Stationsstraat 6, telefoon 0314-681691. Ook bereikbaar per e-mail: m.peppelman@zonnet.nl. De koster regelt tevens de verhuur van het verenigingsgebouw bij de kerk “Ons Huis”. We verkeren in de unieke situatie dat de koster als geschoold musicus tevens de functie van organist vervult. Bij afwezigheid van het kostersechtpaar wordt het werk overgenomen door de heer J. Hamer.

Kerktaxi

Aan mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn zelfstandig ter kerke te komen, wordt een gratis “kerktaxi” aangeboden. U wordt van huis opgehaald en weer thuisgebracht en bent op deze wijze toch in staat de kerkdienst te bezoeken. Indien u van deze dienst gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met: Mevr. Lenderink, telefoon 0314-681119. Zij zal dan voor vervoer zorgen.

Kindernevendienst

Gedurende het kerkelijk seizoen (september tot juli) is er één keer per 2 weken kindernevendienst. Dit betekent dat de kinderen van 4 - 12 jaar eerst een deel van de dienst in de kerk bijwonen, en daarna naar "Ons Huis" gaan waar ze een verhaal horen en hierover uitleg krijgen. Predikant en leiding volgen hiervoor het rooster van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging in het blad "Kind en Zondag", zodat de preektekst en het verhaal voor de kinderen op elkaar zijn afgestemd. Ook is er ruimte voor spel en creativiteit. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

mevr. A. Verheij-Stam voorzitter 📞 0314-346187 e-mail:
v.verheij2@chello.nl

Bloemendienst

Elk gemeentelid dat meedoet met de bloemendienst, zorgt éénmaal per jaar ervoor dat er in de zondagse viering bloemen op de avondmaalstafel staan. Na de dienst brengt hij/zij deze bloemen naar een gemeentelid, dat om wat voor reden dan ook in aanmerking komt voor een groet van de kerk.. Zo mogelijk wordt bij de keuze van de bloemen rekening gehouden met de kleur van het kerkelijk jaar. Op bijzondere dagen worden de bloemen in de kerk verzorgd door de Marijke Peppelman. Diegenen die ook willen meedoen met de bloemendienst, kunnen zich opgeven bij de contactpersoon: mevr. G. Hissink, Doesburgseweg 15, tel.: 0314-684070.

Oppasdienst

Bij bijzondere vieringen en feestdagen is oppas voor de kleinste kinderen tot 4 jaar geregeld. Wanneer er oppas is, staat vermeld in het Contactblad. Voor vragen kunt u terecht bij: mevr. G. Hissink, Doesburgseweg 15, tel.: 0314-684070.

Kerkradio

Voor diegenen die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, bestaat de mogelijkheid om via een vorm van internet-radio toch de dienst live of op een later tijdstip te beluisteren. Voor informatie kunt u zich wenden tot dhr. A.J. Berendsen, Molenweg 2, tel: 0314-683924. Sowieso kunnen de kerkdiensten altijd via internet worden beluisterd via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.pknwehl.nl Ook in de week na de viering kan via de website de dienst worden beluisterd.

Groot-letter liedboek

Voor slechtzienden is in de kerk een groot-letter liedboek aanwezig; informatie hierover is te verkrijgen bij de ouderling van dienst.

Ringleiding

Voor diegenen die gebruik moeten maken van gehoorapparaten, bestaat de mogelijkheid af te stemmen op de ringleiding, waardoor het gesprokene beter gevolgd kan worden.

Lectuurkast

In een open kast in de kerk liggen diverse bladen, folders en boekwerkjes ter inzage. De meeste kunnen gratis worden meegenomen naar huis . Afwijkingen hierop worden vermeld

Oecumenische werkgroep

Gezamenlijke vieringen met de RK-parochie worden georganiseerd door de oecumenische werkgroep.. Het gaat om twee vieringen per jaar:

In januari n.a.v. de zondag van de oecumene en in september rondom de vredesweek .

De diensten in januari en maart worden gehouden in onze kerk, de viering van de september vindt plaats in RK-kerk In de werkgroep hebben namens onze gemeente zitting mevr. G. Wams en dhr. H. Stam.

De RK-parochie wordt vertegenwoordigd door mevr. L. Schennink en dhr. H. van Hulst.

Catechesaties

Voor kinderen die de kindernevendienst verlaten hebben, bestaat de mogelijkheid om catechisatie te volgen. Omdat het aantal kinderen dat hiervoor in aanmerking komt de laatste jaren sterk is afgenomen, wordt de catechisatie niet meer in Wehl gegeven, maar kan er gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van onze buurgemeente Doetinchem.

Voor belijdenis-catechisatie kan men zich aanmelden bij onze eigen predikant.

Kerkdiensten Oldershove

De Protestantse Kerk Wehl verzorgt elke laatste donderdag van de maand in woon- en zorgcentrum Oldershove een kerkdienst voor de bewoners en andere belangstellenden. Onze predikant is voorganger in deze korte viering, mevr. F.P.L. Best zorgt voor de muzikale begeleiding. Daarnaast zijn er vrijwilligers behulpzaam bij het klaarzetten van meubilair en het ophalen en weer terug brengen van bewoners. De dienst begint om 16.00 uur.

Gemeenteavond

Tweemaal per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. In het eerste gedeelte van de avond wordt er door de kerkenraad informatie verstrekt over het reilen en zeilen binnen en van de gemeente.

Daarbij is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. In het tweede deel van de avond staat er meestal een thema centraal.

Blijde Dag Fonds

Dit is het verjaardagfonds van onze gemeente. Leden van de kerk worden met hun verjaardag bezocht en de jarige kan een financiële bijdrage geven in een enveloppe waarvoor iets extra's kan worden gekocht t.b.v. de kerk. In overleg met de kerkenraad wordt bepaald waaraan het geld wordt besteed. Iedereen die onverhoopt niet wordt bezocht maar dat wel wenst én ieder die wil meehelpen gemeentelieden te bezoeken kan contact opnemen met mevr. D. Kranenbarg, Brouwersveld 15, tel.: 0314-681025. Het jaarverslag van het fonds wordt in het Contactblad opgenomen.

Contactblad

Al verschillende malen is in dit informatiegidsje verwezen naar het Contactblad. Dit is ons kerkblad dat maandelijks verschijnt. In de maanden juli en augustus komt één nummer uit voor de beide maanden. Redacteur is dhr. J. Hissink, Doesburgseweg 15, tel.: 0314-684070, e-mail johanhissink@gmail.com. Kopij dient bij hem te worden aangeleverd. De uiterste datum hiervoor wordt in elk nummer van het Contactblad vermeld, evenals de abonnementsprijs en de wijze van betaling.

Samenwerking met wijkgemeente “De Huet-Dichteren” in Doetinchem

Sinds een aantal jaren werken we, waar dat mogelijk is met onze kerkelijke buurgemeente in Doetinchem, samen. We organiseren 1x per jaar een viering met de wijkgemeente De Huet-Dichteren. De Wehlse kinderen kunnen meedoen met de Doetinchemse catechisatie. Ook de diaconie neemt deel aan de plenaire vergaderingen van

de PKN te Doetinchem. Soms worden er door de diaconie van onze kerk en de diaconieën van Doetinchem gezamenlijke activiteiten ontplooid.

Relatie kerk-school

Er is in Wehl geen aparte protestants-christelijke basisschool meer. Vroeger was dit wel het geval, maar door fusies is deze opgegaan in de rk/pc scholengemeenschap “Het Timpaan”. Jarenlang was onze kerk vertegenwoordigd in het schoolbestuur om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de identiteit van de school. Met het veranderen van de structuur van het onderwijs in ons land is deze mogelijkheid niet meer aanwezig. Er is nu gekozen voor een jaarlijks overleg tussen de beide kerken en de schooldirectie. Daarnaast wordt het door de directie op prijs gesteld als er vanuit de kerken enige ondersteuning wordt geboden bij de godsdiensttoerusting van de leerkrachten.

Bijlage: De geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Wehl

Vroeg in de 18e eeuw is voor het eerst sprake van het stichten van een nieuwe kerk in Wehl. In het archief van de kerk ligt een document met de datum 19 april 1719, waarin staat vermeld dat er plannen zijn om in de "Heerlickheid Wehl" te Stichten een nieuwe Gereformeerde kerk".

De werkelijke stichting kwam tot stand op 17 juli 1721. Vijftien gezinnen vormden de eerste gemeente. Met de financiële steun van de Kleefse overheid, die een vicarie (jaarlijkse rente uit geestelijke goederen) ter beschikking stelde én de bijdragen van een aantal vermogende personen buiten Wehl, kon de Hervormde Gemeente worden gesticht. In 2005 is aansluiting gezocht bij de toen opgerichte Protestantse Kerk Nederland. Per 2008 is de naamsvoering officieel Protestantse Gemeente Wehl

Kerkgebouw

Het eerste kerkgebouw stamt uit 1722. De afmetingen waren 5½ x 5 meter. De kerk werd grondig hersteld in 1820-1821, nieuwbouw vond plaats in 1857-1858. De kosten van deze nieuwbouw bedroegen toen f 5.285,-.

In 1900 werd de kerk van een toren met luidklok voorzien. In 1959 heeft een restauratie van het gebouw plaats gevonden. In 1961 werd de consistorie opgeknapt. In 1980 vindt er weer een opknapbeurt plaats: de indeling wordt gewijzigd en nieuw meubilair wordt aangeschaft. Het torenkruis krijgt in 1989 een grote opknapbeurt. In 1990 werd een keukentje ingericht bij de consistorie en werd er een toilet aangebracht.

Luidklok

De luidklok is afkomstig uit de kerk van het Friese dorp Steggerda. De klok is gegoten in Amsterdam door Christiaan en Jan Seest in 1784. De klok wordt 2 maal geluid voor aanvang van elke kerkdienst. Bijzonder is het luiden na de begrafenisdienst. Omdat het geluid van de luidklok niet tot de begraafplaats van de Protestantse Gemeente reikt, is het een oud gebruik dat de klok van de RK St. Martinuskerk het luiden overneemt, zodra de begrafenisstoet vanuit de protestantse kerk bij de hoek Grotestraat/Keppelseweg is aangekomen.

Orgel

Vroeger werd de gemeentezang ondersteund door een voorzanger. Pas in 1874 kon, dankzij de financiële hulp van de in Wehl woonachtige gravin Von der Goltz, tot de aanschaf van een orgel worden overgegaan. De in Doetinchem gevestigde orgelbouwer Heinrich Christiaan Haffmans werd opdracht gegeven een nieuw orgel te bouwen en wel voor een bedrag van f 1.396,-. Het orgel werd op 19 september 1875 in gebruik genomen. De Doesburgse organist F. E. Moordorff speelde het orgel in. Timmerman Rosmuller uit Wehl heeft het houtwerk voor zijn rekening genomen; het schilderwerk werd verzorgd door schilder Seevink uit Doetinchem. Op de orgelkast zijn enige jaren later drie vazen geplaatst, de middelste vaas is een herinnering aan de schenking van gravin Von der Goltz.

In 1954 voerde orgelbouwer Leeflang uit Apeldoorn een restauratie uit onder advies van mr. M.A. Vente van de Orgelcommissie der Nederlands Hervormde Kerk. De windvoorziening werd van een elektrisch aangedreven ventilator voorzien en ook onderging de dispositie een wijziging, onder behoud van zoveel mogelijk van het aanwezige pijpwerk.

In de zomer van 1975 kreeg het orgel een opknapbeurt en werd het opnieuw geïntoneerd in de Werckmeister-stemming door de orgelmaker Reil uit Heerde.

In de zomer van 2005 wordt door de orgelbouwer firma Reil een restauratie uitgevoerd waarbij de windlade, waarin twee scheuren zaten, werd gerestaureerd, en het orgel werd gereinigd en opnieuw gestemd. Aan de dispositie zoals die was, is niets veranderd.

Dispositie:

Prestant	4'	Quint	1 1/3'
Bourdon	8'	Gemshoorn	2'
Gamba	8'	Mixtuur	3 sterk
Quintadeen	8'	Dulciaan	8' gedeeld
Fluit	4'		

Avondmaalszilver

Het avondmaalszilver heeft historische betekenis en bezit kunstwaarde. De kelk is in 1729 geschonken door dhr. Lely en de schaal door dhr. Von der Portzen, eveneens in 1729. Kelk en schaal zijn respectievelijk vervaardigd door de Kleefse zilversmeden Spronk en Vorstius. Opvallend is de vorm van de kelk; deze heeft namelijk meer de vorm van een miskelk dan van een beker. In de protestantse traditie maakt men meer gebruik van een beker dan van een kelk.

Kerkbijbels

Onze oudste bijbel is gedrukt door Wachter & Co. te Amsterdam en stamt uit 1643. Als we bedenken dat de eerste Statenbijbel is uitgegeven in 1637, dan kunnen we wel stellen dat we in het bezit waren van een bijzondere, zeer oude uitgave. Deze bijbel is helaas in 2002 uit de vitrine in ons kerkgebouw gestolen en tot op heden nog niet teruggevonden. Verder is er een bijbel aanwezig die stamt uit het jaar 1688.

Deze werd gedrukt door Hendrick en Jacob Keur te Dordrecht. In de rug van deze bijbel staat gedrukt: "Gereformeerde Gemeente Wehl".

Predikantenbord en - portretten

In de consistoriekamer hangt een predikantenbord. Hierop staan de namen van onze predikanten vermeld, van verleden tot heden. Van de meeste predikanten hangt er tevens een portret of een foto.

Von der Goltz-bank

Bij de kerkrestauratie in 1980 werd ook de in verval geraakte adellijke bank verwijderd ("dominees-bank" genaamd). Het vermoeden bestaat dat de bank destijds is geplaatst door of voor de familie Von der Goltz. Bij de voornoemde restauratie werd besloten een fragment van deze bank (met fraai houtsnijwerk) te restaureren en in de kerkruimte te bewaren.

Pastorie

De eerste pastorie stamt uit 1722, een nieuwe pastorie werd gebouwd in 1821. In 1898 werd naast de kerk een nieuwe pastorie gebouwd. Deze is in 1982 verkocht en is door de koper in originele staat teruggebracht.

"Ons Huis" / Kerkelijk Centrum

Adres: Grotestraat 27, 7031 AG te Wehl, naast de kerk gelegen.

Eerst "wijkgebouw" genoemd en gebouwd in 1934 voor ca.

f 3.000,-. In 1937 ontstaat de naam "Ons Huis". In 1993/1994 is het gebouw geheel gerenoveerd m.m.v. A.M.D.G., de (RK) muziekvereniging die veel gebruik van maakte van deze ruimte. De leden hebben vele uren werk in de renovatie gestoken, een uniek stukje samenwerking tussen A.M.D.G. en de kerk. In 2003 is "Ons Huis" uitgebreid met een vergaderruimte en een werkkamer voor de predikant. De vergaderruimte wordt tevens gebruikt door de kindernevendienst. Het gebouw wordt gebruikt voor diverse activiteiten van onze gemeente, maar ook verhuurd aan derden. Voor inlichtingen over de beschikbaarheid van "Ons Huis" kan contact worden opgenomen met het kostersechtpaar dhr. en mevr. Peppelman.

Achter de kerk en "Ons Huis" is een grote kerktuin aanwezig.

Kosterwoning

Het pand gelegen aan de Stationstraat 6, 7031 BP Wehl, werd in 1961 als kosterwoning in gebruik genomen door dhr. en mevr. Peppelman. Zij zijn telefonisch bereikbaar onder nr. 0314-681691.

Begraafplaats

De begraafplaats is in 1913 ingericht aan de Didamseweg; op 1 juli 1914 werd daar voor het eerst begraven. Het College van Kerkrentmeesters heeft de begraafplaats in beheer. In 1987 is de begraafplaats met behulp van een groot aantal vrijwilligers grondig opgeknapt. In 1995 is de begraafplaats uitgebreid. In 2004 is de begraafplaats opnieuw ingericht en is het nieuwe gedeelte in gebruik genomen. Er zijn plannen en ideeën om op het nieuwe gedeelte een speciale plek te creëren voor het bijzetten van urnen en om een strooiveld aan te leggen. Het onderhoud van de begraafplaats geschiedt door vrijwilligers.

Kerkzegel

De afbeelding geeft een kerkje weer, waarboven waarschijnlijk een adelaar beschermend zijn vleugels spreidt. De tekst: "Sub umbra alarum" brengt ons bij Psalm 17 vers 8: "Berg mij in de schaduwen van Uw Vleugelen".

(zie volgende bladzijde)

