

**37<sup>e</sup> jaargang nr. 4**  
**April 2018**



*Contactblad*  
*Protestantse Gemeente Wehl*

Het zal in alle vroegte zijn  
als toen.

De steen is weggerold.  
Ik ben uit de grond opgestaan.  
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.  
Ik loop en struikel niet.  
Ik spreek en versta mijzelf.  
Mensen komen mij tegemoet -  
wij zijn in bekenden veranderd.

De ochtendmist trekt op.  
Ik dacht een dorre vlakte te zien.  
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren  
waarin de korrel zwelt.  
Bomen omranden het bouwland.  
Heuvels golven de verte in,  
bergopwaarts, en worden wolken.

Daarachter  
kristal geworden verblindend  
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.  
Wij worden wakker van het eerste licht.  
Alsof iemand ons bij naam en toenaam  
heeft geroepen.

Dan zal ik leven.

*Huub Oosterhuis*



INFORMATIE  
PROTESTANTSE  
GEMEENTE WEHL  
GESTICHT OP 17 JULI 1721

Predikant: Ds. Henk Boonen, Asserlaan 3, 6952 GN Dieren 0313-414160  
Werkdagen: wekelijks op maandag en woensdag, 1 vrijdag per 2 weken  
Indien u contact wilt opnemen met de predikant doet u dat dan bij voorkeur  
tussen 08.45 - 09.15 uur en 12.30 - 13.00 uur.

@: [dominee@pknwehl.nl](mailto:dominee@pknwehl.nl)

In dringende gevallen kunt u alle dagen met de predikant contact opnemen

Telefoon kerk: 0314 - 684829  
Voorzitter kerkenraad: Kees Rotte 0314 - 682219  
Scriba kerkenraad: wnd. Francisca Best 0314 - 683261

Kerkenraadsleden:  
Tony van Hasenbroek 0314 - 323567  
Johan Hissink 0314 - 684070  
Francisca Best 0314 - 683261

Kerkbeheer: Grotestraat 25, 7031 AG Wehl  
[kerkbeheer@pknwehl.nl](mailto:kerkbeheer@pknwehl.nl)  
Bankrekening: NL49 RABO 0157 2005 74  
Diaconie: Grotestraat 25, 7031 AG Wehl  
Bankrekening: NL33 RABO 0314 3045 84  
Kosteres: mevr. Peppelman, Stationsstraat 6,  
7031 BP Wehl, 0314- 681691  
Kerktaxi: Mevr. Lenderink, 0314- 681119  
Contactblad: Druk: A. Peters, Parochiecentrum  
Website: [www.pknwehl.nl](http://www.pknwehl.nl)

Dit blad verschijnt maandelijks. De maanden juli en augustus  
worden gecombineerd. De abonnementsprijs is € 10,- per jaar.  
Te voldoen op de bankrekening van kerkbeheer.

Kopij voor het contactblad mei graag voor **15 april 2018** inleveren  
bij de redactie, Theo Menting, Mussenhorstweg 3. 7031 EM Wehl  
☎: 0314-640833, [contactbladpgwehl@gmail.com](mailto:contactbladpgwehl@gmail.com)

## Kerkdiensten in maart 2018

Zondag 1 april 10.00 uur

PASEN - *wit*

voorganger: Ds. H. Boonen

Jesaja 25, 6-9 \* Johannes 20, 1-18

***Kindernevendienst: Anneke***

Uitgangscollecte: Jeugdwerk / JOP

Zondag 8 april 10.00 uur

Tweede zondag van Pasen - *wit*

voorganger: Theo Menting

Jesaja 26, 1-13 \* Johannes 20, 24-31

***Bloemendienst: Mw. Hissink***

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Zondag 15 april 10.00 uur

Derde zondag van Pasen - *wit*

voorganger: Mw. Ds. A. Oude Kotte

Micha 4, 1-5 \* Johannes 21, 15-24

***Bloemendienst: Mw. Molenwijk***

Uitgangscollecte: Reuma patiëntenvereniging

Zondag 22 april 10.00 uur

Vierde zondag van Pasen - *wit*

voorganger: Ds. H. Boonen

***viering samen met de Wingerd in de Huet***

***Kindernevendienst: Aafke***

Ezechiël 34, 1-10 \* Johannes 10, 11-16

Zondag 29 april 10.00 uur

Vijfde zondag van Pasen - *wit*

Voorganger: Petra van der Voort

Deuteronomium 4, 32-40 \* Johannes 15, 1-8

Uitgangscollecte: Eredienst en kerkmuziek

## **Uit de pastorie...**

### **Vieringen**

Mogelijk ontvangt u het Contactblad nog voor de diensten in de Stille Week. Daarom nog enkele woorden over deze diensten.

Op de Witte Donderdag vieren wij het Avondmaal. De viering op deze dag verwijst naar de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen heeft gehouden. We lezen vanouds op die dag het verhaal van de voetwassing.

Aansluitend aan de viering bent u als u dat wilt in de gelegenheid om samen met anderen vanaf 20.30 uur in de kerk via de beamer te kijken naar The Passion. Dit is een eigentijdse vertolking met een groots muziek-evenement van het lijdensverhaal van Jezus Christus. U bent / jullie zijn allen van harte welkom! Voor koffie / thee wordt gezorgd.

Op Goede Vrijdag wordt uit het Evangelie over de kruisweg van Jezus gelezen en worden hierbij beelden van een kruiswegstatie getoond.

Zondag 1 april is het Pasen – het feest van de Opstanding van Christus. Wij hopen op een feestelijke viering waaraan naast Wessel Springer als organist/pianist ook Marije Groen met haar harp zal meewerken. Voor de kinderen is er kindernevendienst.

Op zondag **22 april** is er een gezamenlijke viering in De Wingerd. Deze zondag draagt als naam Jubilate. Graag willen wij u als gezamenlijke voorbereidingsgroep bij de dienst betrekken door u te vragen of u ons een lied wilt aanreiken dat u verbindt met dankbaarheid. Ieder van ons heeft zo zijn favoriete liederen. Ik ben erg benieuwd welke liederen u zult doorgeven als het gaat om het thema lofprijzing/dankbaarheid. Elders in dit Contactgroep ziet u de oproep.

### **Avond over ds. Nico ter Linden**

Onlangs is ds. Nico ter Linden overleden. Hij was meer dan een halve eeuw predikant, zielzorger in ziekenhuizen en gevangenissen, voorganger op het platteland en in de Westerkerk te Amsterdam. Landelijk is hij vooral bekend geworden door de zesdelige serie ‘Het verhaal gaat...’ – een hervertelling over de bijbel. Het boek ‘En dan nog dit – wandelen met God’ is een persoonlijk en waardevol boek, waarin ds. ter Linden terugkijkt op de rol van het geloof in zijn leven. Hoe ontwikkelt zich een geloof in al die jaren, door al die ontmoetingen? Waar heeft hij afscheid van genomen, wat ging onderweg verloren en wat werd verworven? U

bent van harte welkom op deze avond waarin dit mooie boekje van ds. ter Linden centraal zal staan. Het is niet noodzakelijk dat u dit boek gelezen heeft. In verband met de koffie/thee is het handig als u zich van tevoren opgeeft.

Datum: woensdag 11 april 2018 Plaats: Ons Huis, Grotestraat 23, Wehl  
Aanvang: 20.00 uur Inleider: ds. Henk Boonen, tel: 0313 – 414160  
[h.boonen@hccnet.nl](mailto:h.boonen@hccnet.nl)

## In memoriam

Op 14 maart 2018 is *Kitty van Henten – van den Berg* op de leeftijd van 88 jaar overleden. Zij woonde aan De Bottergraaf 2. Op 19 maart zijn wij in de Dankdienst voor haar leven samengekomen in de Protestantse kerk in Wehl om haar leven te gedenken. Zij is in 1929 in Haarlem geboren. Het was een warm gezin. Ze had één broer. Na de MMS ging zij naar de kweekschool, omdat zij onderwijzeres wilde worden. Daar leerde zij haar man kennen. Nadat zij haar omleiding had afgerond, werd zij onderwijzeres in Broek op Langedijk en later in Friesland en Oude en Nieuwe Wetering. Op 6 augustus 1954 trouwden zij en haar man en verhuisden zij al snel naar Vijfhuizen. Zij kregen drie zoons. Inmiddels werkte zij niet meer, maar zij bleef wel buitenshuis actief o.a. met muziek. Zij leidde het kerkkoor. In 1961 verhuisden zij en haar man naar Wehl waar hij hoofd van de protestants–christelijke school met de bijbel werd. Samen zetten zij zich in voor school en kerk. In de loop der jaren was zij op allerlei fronten actief: zij gaf jarenlang leiding aan de kindernevendienst, was betrokken bij de jongelingsvereniging, leidde het koor Blijde stemmen, bespeelde zo nu en dan de piano en werd ouderling. Nadat haar kinderen stapsgewijs het ouderlijk huis verlieten, pakte zij het onderwijs geven weer op. Nadat zij en haar man kort na elkaar met vervroegd pensioen gingen, hebben zij genoten van het reizen door Europa met hun caravan. De kleinkinderen werden geboren, zij genoot ervan en had met hen een sterke band. Ondertussen bleef zij actief als leidster van het bejaardenkoor en voor de Unicef. Het overlijden van haar man in 2014 was een enorme klap voor haar. Haar positieve levensinstelling hielp haar om weer verder te gaan. In de Dankdienst hebben wij op haar wens 1 Corinthe 13 gelezen. Boven de rouwkaart staan woorden die ontleend zijn aan dit bijbelgedeelte: ‘*De liefde zal nooit vergaan*’. Zij was een opgewekte vrouw, kon mensen met elkaar verbinden en inspireren, stond voor hen open, wist zich verantwoordelijk en

zette zich voor hen in. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte en troost toe.

### **Tot slot**

Aansluitend aan Pasen heb ik een week vrij van 2 – 8 april. Zo nodig kunt u dan voor pastorale aangelegenheden contact opnemen met één van de leden van de kerkenraad. U vindt hun adressen voor in dit contactblad. Zij kunnen contact opnemen met de waarnemend predikant.

*Met een hartelijke groet, ds. Henk Boonen*

### **Gezamenlijke viering met PG Wehl.**

Op 22 april as. is er weer een gezamenlijke viering met de Protestantse Gemeente Wehl, dit keer in de Wingerd. Het thema: “Jubilate” Jubelen – dát gaan we doen.

U mag vertellen welke liederen u graag wilt “jubelen”, passend bij het thema. Als u ons laat weten waarom u dát lied zo graag zingt kunnen we dat tijdens de viering melden. Maar u mag het natuurlijk ook zelf vertellen aan de gemeente.

Uit alle ingestuurde jubelliedereren maken we een selectie voor de viering. Doet u mee met jubelen?

U mag uw lied, liefst met toelichting, mailen aan ds. Ina Veldhuizen, [inaveldhuizen@gmail.com](mailto:inaveldhuizen@gmail.com) of ds. Henk Boonen, [dominee@pknwehl.nl](mailto:dominee@pknwehl.nl)  
Graag vóór 1 april.

*Met een hartelijke groet, ds. Henk Boonen*

## Opstaan!

Door wanhoop en verdriet bevangen. Dat kan ons allemaal overkomen: een bedreigende ziekte, de dood van een mens van wie je heel veel houdt, ernstige tegenslagen in je leven. Het kan al het andere in je leven overheersen. Je hebt geen oog meer voor wat er verder nog om je heen gebeurt. Geen enkel licht lijkt er meer te zijn, geen sprankje hoop, verdriet en angst houden je gevangen.

In Maria van Magdala ontmoeten we zo iemand. De kruisiging van Jezus heeft haar alles uit handen geslagen. Zij is intens verdrietig. Immers aan Jezus heeft zij alles te danken. Hij heeft haar genezen van boze geesten. Het leven heeft Jezus haar teruggegeven. Maar nu, na zijn kruisiging, wat heeft het leven nog voor zin?

Pasen gaat mijn verstand te boven, daar kan ik niet bij, hoor ik wel eens zeggen. Dan bevindt u zich in goed gezelschap, want ook Maria en de discipelen kunnen er niet bij. Het is een misverstand dat de mensen toen zo goedgezind waren. Op die eerste paasdag is het aanvankelijk allerm minst een juichstemming. Verlegenheid, schrik, ontzetting is hun deel. De verwarring op de vroege Paasmorgen is groot. Het lege graf brengt Maria en de discipelen in grote vertwijfeling. Nu hebben ze Jezus ook nog weggenomen.

Maar dan klinkt een stem: 'Maria'. Helder klinkt haar naam. Plotseling dringt het tot haar door: Jezus, het is Jezus! Dwars door die muur van angst en verdriet en zorgen begint het licht toch weer te gloren. Een mens kan gevangen zitten in zijn verdriet. Als een donkere muur omringt het je. Het kan je isoleren. Maar dan een stem die jouw naam roept. 'Opa' wij zijn er toch ook, zei een kind eens tegen zijn opa die zijn vrouw verloren had. Opa moest glimlachen: natuurlijk jongen, jullie zijn er ook nog. Niet dat zijn verdriet door de opmerking van zijn kleinkind wordt weggenomen. Dat verdriet is er en draagt hij met zich mee. Maar zijn kleinkind heeft gelijk: zij zijn er ook nog. Soms heb je het nodig dat je wakker wordt geschud.

Pasen kan de verlamming doorbreken, die ons in zijn greep houdt. Pasen roept op om op te staan. Op te staan om tot leven te komen. Een leven in



de geest van Jezus Christus. Een leven waarin liefde en trouw het alles-beheersende perspectief vormen.

Onlangs werd ik getroffen door het gedicht ‘Als er geen haan meer kraait’ van Els Margodt:

Als er geen haan meer kraait  
om mensen die vereenzaamd zijn door ziekte of ouderdom  
of als ze onrespectvol worden benaderd ...  
dan gaat Jezus vandaag opnieuw zijn kruisweg.

Als er geen haan meer kraait  
om mensen die dood gaan door honger of geweld  
of ten onrechte worden veroordeeld ...  
dan sterft Christus vandaag opnieuw aan het kruis.

Als er geen haan meer kraait  
om wat er aan ellende om ons heen gebeurt  
of als de waarheid wordt doodgezwegen ...  
dan begraven we Christus elke dag opnieuw.

Maar, wanneer er mensen opstaan  
die zorgzaam zijn, respectvol en eerlijk  
dan kan de wereld er heel anders uitzien ...  
dan gebeurt Pasen weer, dag na dag!

Moge Pasen voor jou veel langer duren dan één dag  
en moge het voor jou vooral veel meer betekenen  
dan wat de paashaas ervan gemaakt heeft!

*Ds. Henk Boonen*

## **Gemeenteavond op maandag 16 april 2018.**

Op maandagavond? Ja, op een afwijkende dag deze keer. Graag doen we een oproep voor de Gemeenteavond op 16 april a.s. Zet u het in uw agenda en plan deze avond om de stand van zaken te horen van de samenwerking met de Protestantse Gemeente Doetinchem!

De voorbereidingen voor het Samengaan verlopen voorspoedig; duidelijk is hoe de Vierplek Wehl er uit gaat zien, samen met Doetinchem. De organisatievorm is bekend en graag willen we met u nadenken hoe we de samenwerking verder vorm gaan geven.

Om de vertegenwoordiging vanuit Wehl duidelijk te krijgen, hebben wij uw medewerking nodig!! Daarom een dringende oproep om deze belangrijke Gemeenteavond te bezoeken en hier aan mee te doen!

Wij verwachten een grote opkomst! Het gaat om het belang van de kerk en de gemeente!

*Met vriendelijke groet, Kees Rotte*

## **Viering Oldershove donderdag 26 april 16.00 uur**

Op donderdag 26 april zal in Oldershove weer onze maandelijkse viering worden gehouden. Dit keer zal ds. Arja Oude Kotte de dienst leiden. Iedereen die deze dienst wil bijwonen, is van harte uitgenodigd!

*Francisca Best*

## Waarover spraken zij?

Op 1 maart was de kerkenraadsvergadering. Ds. Henk Boonen opende de vergadering met het prachtige paasgedicht 'Als er geen haan meer kraait'. Elke maand ontvangt de scriba leesmateriaal, dit wordt op de leestafel in de kerk neergelegd om in te zien.. Dit keer onder meer het nieuwe blad 'Petrus'. Een aantal exemplaren ligt op de leestafel in kerk. U mag een blad meenemen!

Er werd aandacht besteed aan de voorbereidingen voor Witte Donderdag. Dit is op 29 maart, op die avond is er ook een kerkdienst. Ook die avond is op televisie The Passion te zien; het bekende lijdensverhaal dat door bekende artiesten in een nieuwe jas is gegoten. Een goed initiatief van de kerkenraad is om na de dienst The Passion op groot scherm in de kerk te gaan bekijken. Komt u ook?

Inmiddels ook een vast agendapunt zijn de vorderingen van de Stuurgroep samenwerking. De Stuurgroep vergadert intern één, soms twee keer per maand. Ook vindt maandelijks de vergadering plaats van de Grote Stuurgroep (Doetinchem en Wehl). De predikant is bij een overleg met Doetinchem geweest, waar o.m. de voorbereidingen voor de nieuwe website van de Protestantse gemeente Doetinchem besproken werd. Voor Pasen zal de website de lucht in gaan en de oude site 'vervangen'. De gemeente Wehl krijgt een vaste plek om met informatie te vullen. Kerkbeheer heeft de nodige bijeenkomsten gehad, bijgestaan door de financiële mensen, evenals de Diaconie. De voorbereidingen lopen prima, maar er moet nog veel werk verzet worden. Zoals u weet, gaat het Contactblad rond juni/juli over in de Ontmoeting. Ook de website van Doetinchem zal rond die periode gevuld worden met nieuws van Wehl.

De volgende vergadering van de kerkenraad is op 12 april. En vergeet u de gemeenteavond van 16 april niet?  
Graag tot dan!

*Met vriendelijke groet, Corina Eijgelaar*

## **Het Contactblad gaat op in het blad De Ontmoeting.**

Zoals al eerder is bericht, is het voornemen om ons kerkblad op te laten gaan in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Doetinchem. Dat zal gebeuren per juni 2018.

Onze kerk zal één van de vierplekken worden van de toekomstige Protestantse Gemeente Doetinchem. De opzet van de Ontmoeting blijft zoals deze is en het nieuws uit Wehl krijgt daarin een plaats.

Indeling Ontmoeting. De kerkdiensten staan op de achterzijde van de voorkant. Hierbij zullen de diensten in de Protestantse kerk te Wehl en in Oldershove vermeld worden.

Op (pag. 3) de 3e pagina staat een meditatie van één van de predikanten. In wisselbeurt doen zij dat, frequentie afhankelijk van hun werktijd.

De Gemeente in beweging. Hieronder staan allerlei berichten van de verschillende kerkelijke colleges en activiteiten die voor alle vierplekken zijn bestemd. Activiteiten die vallen onder Vorming en Toerusting, worden hier vermeld. Het diaconale nieuws valt ook onder de rubriek 'De Gemeente in beweging'.

Vierplekken. Elke vierplek verzorgt zelf het nieuws voor deze rubriek. Hieronder vallen bijvoorbeeld berichten over diensten en lief en leed berichten. Overlijdensgevallen van gemeenteleden worden hier kort vermeld. De In Memoriams worden verderop in het blad voor de hele gemeente apart vermeld. Huwelijksjubilea worden vermeld voor zover de predikant daarvan op de hoogte is. Dit gebeurt nadat het jubileum is geweest. Wehl kent de vermelding van verjaardagen van oudere gemeenteleden, dit wordt in beginsel gehandhaafd.

Berichten. Hier wordt de agenda vermeld van allerhande activiteiten van de komende maand.

Jeugd. Er is een aparte pagina voor de jeugd / jongeren. Deze pagina staat achterin de Ontmoeting of op de achterpagina.

Bijdrage in de kosten. Het blad werkt niet met abonnees; alle leden van de PgD krijgen het blad, tenzij men te kennen geeft dit niet te willen ontvangen. Voor de verspreiding onder alle leden is gekozen vanuit missionaire motieven. U bent dus 'automatisch' geabonneerd. Eens per jaar ontvangt u in mei / juni een acceptgiro waarin wordt gevraagd om een richtbedrag te geven. Dit is 21 euro. Als dit voor u teveel is, geeft u naar vermogen.

Juni-nummer. In het eerste gezamenlijk juni nummer stellen we de vierplek Wehl voor.

Het blad verschijnt maandelijks op de laatste woensdag van de maand; de verspreiding volgt iets later.

Voor u ligt een exemplaar van het blad Ontmoeting in de kerk in Wehl. Neem het mee!

## **Foto's van de Protestantse Gemeente Wehl**

Medio dit jaar worden de artikelen, die u in het Contactblad leest, opgenomen in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Doetinchem, de Ontmoeting. Een mooi en bijna 'glossy' blad, waarin vaker foto's en andere afbeeldingen in kunnen worden opgenomen. Om ook vanuit Wehl regelmatig daaraan te kunnen bijdragen, wordt er een 'Fotograaf' gezocht. Bijzondere gebeurtenissen kunnen worden vastgelegd, maar ook de dagelijkse gewone dingen die vaak ook de moeite waard zijn.

### **Fotograaf gezocht!**

Heb je daarvoor een duur foto toestel nodig of andere geavanceerde apparatuur... Nee! Wat handigheid met een normaal foto toestel of een mobiele telefoon met voldoende vermogen is voldoende! En betrokkenheid, om in voorkomend geval dat ene plaatje te schieten!

Graag komen we in contact met één of meerdere enthousiaste mensen. Benadert u gewoon één van de kerkenraadsleden, of bel even op.

*Met vriendelijke groet, Kees Rotte*

## **De Ontmoeting**

Halverwege dit jaar zal het Wehlse Contactblad niet meer verschijnen.... Dit jaar hebben we de 37e jaargang van deze informatiedrager van onze gemeente. Best een beetje jammer. Maar de vertrouwde rubrieken en artikelen vinden straks een prima plaats in een ander kerkblad, zodat u, maar ook de gemeenteleden in Doetinchem worden geïnformeerd.

## **Advertenties**

In de Ontmoeting is plaats voor advertenties, in zwart-wit of in kleurendruk. Het zou goed zijn om, ook vanuit Wehl enkele advertentieplaatsen te kunnen vullen. Immers het blad heeft een oplage van 2250 nummers en een zeer flink bereik!

Graag nodigen wij belangstellenden uit om informatie te verstrekken over de mogelijkheden om te adverteren. Schiet u een van de leden van de kerkenraad aan voor de nodige informatie!

## Fairtrade Wehl deelt verantwoord uit.....

Voor het tweede jaar heeft Fairtrade Wehl Fairtrade bananen uitgedeeld tijdens de Elverloop die zondag 11 maart jl. heeft plaatsgevonden. Ab en Monique werden daarbij geholpen door Ingrid, bewoonster van Elver en zij kon prima verwoorden waarom we juist Fairtrade bananen uitdeelden...

Maar weet u dat ook? Waar komt die fairtrade banaan vandaan? De fairtrade bananen van de PLUS komen van gecertificeerde organisaties van kleine boeren (coöperaties) en plantages uit Colombia.

De PLUS, die uitsluitend Fairtrade bananen verkoopt, heeft de Colombiaanse boeren de zekerheid gegeven van een stabiele afzetmarkt.

De aandacht gaat uit naar verbetering van de arbeids- en leefomstandigheden van de boeren en arbeiders. Ook kleine boeren hebben daardoor nog bestaansrecht. De fairtrade kinderbananen, die verkocht worden bij de Coöp komen uit Costa Rica.

Fairtrade bananen zijn het hele jaar bij beide supermarkten te koop,..... maar de Fairtrade paaseitjes zijn seizoensgebonden. Wilt u deze proeven, kom dan donderdag 29 maart tussen 13.00 en 16.00 uur naar de Wehlse markt, daar staat Fairtrade Wehl met een mandje klaar en krijgt u er ook nog gratis een kopje Fairtrade koffie of Fairtrade thee bij.



Fairder nog iets?? Jazeker...

- Giesen schoenmode gaat ervoor dat Doetinchem Fairtrade gemeente wordt. Hoe zij hieraan meewerken? Dat leest u volgende keer.
- En ook de volgende keer meer informatie over dat Doetinchem op 12 september a.s. Fairtrade gemeente wordt.
- Noteert u alvast de volgende data in uw agenda of mobiel:
  - vrijdag Koningsdag 27 april staat op de Koningsdagmarkt. U vindt ons vast wel weer.
  - zaterdagochtend 9 juni vindt voor de achtste keer het traditionele Fairtrade laat-ontbijt plaats. Voor de derde keer in de feesttent aan de Diepenbroekstraat in Wehl.

*Faire groeten, Monique Alofs*

## **Verslag van de Soos-middag**

Hallo Luitjes,

Hier een klein verslag van onze bijeenkomst.

Wij zijn de eerste woensdag van de maand maart weer bij elkaar geweest.

De meeste mensen van ons zijn weer helemaal bij gepraat.

Dat is altijd belangrijk als je alleen woont, je wilt weten wat er in het dorp speelt.

Er was weer een lekkere traktatie bij de koffie /thee.

De traktaties worden altijd door de bezoekers verzorgd.

Via een lijst weet iedereen wanneer hij of zij aan de beurt is.

Nadat wij de kelen hadden gesmeerd, waren de spieren aan de beurt.

Wij hebben zittend op de stoel onze spieren en gewrichten een goede beurt gegeven.

Je kunt dan wel merken, ook al ben je de hele dag druk, je toch niet alle spieren gebruikt.

Daarna hebben wij op een prettige manier de nummers aan gekruist die om geroepen werden.



En wel het spel BINGO gespeeld, dat doen wij twee keer in het seizoen. Iedereen heeft daar plezier van, vooral als je kunt roepen BINGO. De prijzentafel is altijd royaal gevuld, iedereen kan daar iets vinden wat hij of zij gebruiken kan.

Ongemerkt is het dan heel gauw half vijf, en is het tijd om weer naar huis te gaan.

Wij als leiding vonden het weer een prettige middag.

We wensen de bezoekers die niet konden komen omdat ze ziek waren , beterschap toe.

Wij hopen u allemaal de volgende maand weer te ontvangen.

*Namens de leiding, allemaal de groeten,  
Nel van Iperen.*