

Liturgie 1 juli 2012– Afsluiting Kindernevendienst

Thema: 'De Tien Regels van God'

Vooraf:

Liedje: 'Je mag er zijn'

<http://www.youtube.com/watch?v=Hi4Orkih9O8&feature=related>

Mededelingen

Beginlied: "Wees welkom allemaal" (Geroepen om te zingen, nr. 11)

Wees welkom allemaal,
wees welkom eenmaal andermaal,
we hebben hier een uurtje feest
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn
voor groot en klein.

Wees welkom allemaal
en luister naar een mooi verhaal
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent,
Hij wil er altijd zijn
voor groot en voor klein.

Wees welkom allemaal,
een beetje stil en geen kabaal
maar zingen mag je allemaal.
Met zingen bid je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee
en bid zo voor twee.

Welkom door Anita en Arja

Anita:

Dag allemaal,
Wees welkom in deze kerk,
Fijn dat jullie er zijn,
En dat u er bent, vaders, moeders, opa's en oma's

Arja:

We willen ook graag dat God er bij komt.
We zien Hem wel niet,
maar we geloven dat Hij er wel is
God wil er graag bij zijn,
als wij zingen en bidden en luisteren,
als er een verhaal over Hem verteld wordt.....
Daarom steken we eerst de kaars aan,
dat licht doet ons aan God denken..

Anita steekt de paaskaars aan

Arja:

En ik mag tegen jullie zeggen,
dat God jullie de hartelijke groeten doet.....
en dat Hij van jullie en van u allemaal houdt.

Zingen: “Dank U voor deze nieuwe morgen” (Geroepen om te zingen, nr. 163)

Dank U voor deze nieuwe morgen
dank U voor deze nieuwe dag,
dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
dank U voor alle heldr'e kleuren
dank U voor muziek.

Dank U uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Beamerliedje: 'Iedereen is anders.

<http://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUILvk&feature=related>

God heeft iedereen anders gemaakt,
dat maakt het leven leuk,
maar soms ook wel moeilijk.
Daarom moeten we goed voor elkaar zorgen,
elkaar helpen als dat kan.....
we kunnen ook voor elkaar bidden,
vragen of God voor iedereen wil zorgen.
Dat doen we iedere week in de kerk:
bidden tot God.....
voor mensen die het moeilijk hebben,
die niet gelukkig zijn.....
Dat doen we ook vandaag,
Mirjam en Stephan spreken het gebed uit,
en wij bidden stil met hen mee.....

Gebed (door Miriam en Stephan)

Lieve God,
wij zijn blij en vrolijk,
wij zingen hier vandaag met elkaar,

Maar niet iedereen is gelukkig,
misschien zijn er hier in de kerk ook wel ongelukkige mensen

Wij bidden U voor mensen voor wie het geen feest is,
voor mensen die verdriet hebben,
omdat ze ziek zijn of bang zijn.
of omdat er iemand is overleden van wie ze veel hielden.

Wij bidden u voor
kinderen die geen huis hebben om in te wonen
en kinderen die sterven van de honger.
Wees dichtbij hen
en help ons dat wij hen niet vergeten,
en voor hen doen wat wij kunnen.

Lieve God,
dank U wel dat U steeds naar ons wil luisteren,
en help ons om anderen te helpen,
waar wij maar kunnen.
Amen.

Beamerliedje: 'We hebben allemaal wat'

<http://www.youtube.com/watch?v=jCr7T5VLtIc&feature=related>

Is jullie iets opgevallen aan dit liedje:
Er worden alleen maar negatieve dingen over andere kinderen gezegd.
Dat doen wij als mensen vaak.
Kinderen doen dat,
maar grote mensen doen dat ook .
Weet je wat eigenlijk veel leuker is?
Om goede dingen over een ander te vertellen.
Dat vinden wij zelf toch ook veel fijner,
al anderen goede dingen over je zegt.
Zullen we dat hier eens gaan proberen?
Dat is best nog moeilijk,
maar ik zal zelf beginnen.

Weten jullie wat ik nu zo leuk aan mijn man John vindt?
Hij kan zo spontaan lachen.....
helemaal voluit, met zijn hele hart en z'n hele gezicht.....
Dat vind ik leuk!
En is is nog iets wat ik zo goed van hem vind.....
Hij roddelt nooit..... nou, bijna nooit
Dat vind ik knap.
En dat vind ik ook bijzonder.....

Wie van jullie wil er iets leuks of iets goeds of iets bijzonders over een ander zeggen?

Beamerliedje: 'Je bent bijzonder'

<http://www.youtube.com/watch?v=cH-e4ESA0Ug>

Thema: 'Spelregels' –

Al die bijzondere, verschillende mensen moeten met elkaar leven,
kinderen met elkaar op school,
grote mensen met elkaar op het werk,
maar wij hier ook samen in de kerk,
in Wehl, het dorp waar we wonen,
in Nederland, in Europa, in de hele wereld.

Dat is niet zo makkelijk.
Hoe hou je het goed met elkaar,
met al die verschillende mensen.
God heeft daarvoor regels gegeven,
die staan opgeschreven in de bijbel.
Die worden: de Tien Geboden genoemd,
maar eigenlijk, dacht ik, zou je ze ook de Tien Spelregels van God kunnen noemen.

Net zoals er spelregels zijn bij het voetballen,
houdt je je niet aan de regels,
dan gaat het fout in het spel,
dan wordt het een rommeltje,
dan kun je niet verder met elkaar spelen,
dan loopt het spel helemaal uit de hand.

Zo is het ook met het leven op aarde,
houden mensen zich niet aan de leefregels,
aan de spelregels van God,
dan wordt het ook een puinhoop.
En dat wil God niet,
want dan worden de mensen ongelukkig.

Laten wij eens gaan kijken welke regels God de mensen gegeven heeft:

Powerpointpresentatie: 'De Tien Regels van God'

http://www.janboersma.nl/index_13.html

Als ieder mens op de wereld zich aan deze regels van God houdt,
dan kunnen we goed met elkaar leven op aarde.
Maar als we geen liefde hebben voor elkaar,
dan vallen alle dromen in duigen.....
maar als je liefde hebt voor elkaar,
dan leven we in Gods gloria!

Zingen: "Als je geen liefde hebt voor elkaar....." (Alles wordt nieuw III, 19)

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Vallen de dromen in duigen,
Dromen van vrede worden niet waar,
Kwaad is niet om te buigen.

Refr.: Als je geen liefde hebt voor elkaar
Leef je buiten Gods gloria. (2x)

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen,
als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Refrein.

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.

Refrein.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:

Refrein; Want als je liefde hebt voor elkaar
deel je uit van Gods gloria (2x)

Gebeden door Laura en Robin

Goede God,
wij danken U,
omdat U wilt dat het feest is voor ons.
U wilt dat het feest van ons leven altijd door gaat,
daarom zoekt U mensen op die verdwalen,
die de weg in het leven kwijtraken.
U zoekt ze
en brengt ze weer veilig thuis.

Dank U wel
voor het land waarin wij mogen leven,
voor de grond die ons voedsel schenkt.
Leer ons te delen met elkaar
van het vele dat wij hebben.
Leer ons om niet alleen aan onszelf te denken.

Wij danken U, God,
voor lieve mensen om ons heen,
want alleen kunnen we niet zoveel.
We hebben liefde nodig,
en mensen die voor ons zorgen,
vriendjes en vriendinnetjes,
met wie we kunnen spelen.

Gebed door Arja:

**Voorbeden van de gemeenteleden,
gevolgd door stil gebed:
en Het Onze Vader.....**

Collecte

Tijdens de collecte worden er foto's vertoond van de gezellige middag gisteren voor de kinderen op de boerderij bij de fam. Spaan en de boerderij bij de familie Smeenk

Beamerliedje: 'Een parel in Gods hand

<http://www.youtube.com/watch?v=UtarE3A2WT0&feature=related>

Afsluitende woorden voor de kinderen door Anita:

'Jullie zijn allemaal kampioenen'

Ieder kind kreeg een medaille uitgereikt voor het trouwe bezoek aan de kindernevendienst van het afgelopen seizoen.

Slotlied: 'Ik zal er zijn voor jou' (Geroepen om te zingen, nr. 199)

Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou,
met vrede en met recht.

Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

Afscheidsworden en zegen

We gaan nu allemaal weer naar huis.....
waar je ook naar toe gaat,
Waar je ook woont,
God gaat met jullie allemaal mee.....

Je mag bij Hem schuilen als je verdriet hebt,
Hij legt zijn hand op je hoofd,
en geeft je kracht en moed om te leven:

Zegen;

“God zal er zijn voor jou
Hij laat je niet alleen,
God zal er zijn voor jou
Zijn licht straalt om je heen.”

Amen.