

Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 – Protestantse Kerk in Wehl

Welkom – Anneke

We begroeten elkaar met het zingen van:

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15)

Thema van de viering: 'Wie ben ik?' Arja

Gedicht: D. Bonhoeffer: 'Wie ben ik?'
(kunnen de mensen na afloop meenemen, ligt bij de uitgang)

Lied: 'Hij kent je bij je naam'. (internet) <http://www.youtube.com/watch?v=cxeUj1ZBFjs>

Gebed: Floris en Sophie

Zingen: 'Ik zal er zijn voor jou' (Geroepen om te zingen, nr. 199)

Lezing: Psalm 139 (verwoord door Hilde)

Lied: 'Heer, U doorgroondt en kent mij'
<http://www.youtube.com/watch?v=SwlhVODclQ&feature=related>

Bijbelquiz: Harm, Meike en Karlien (powerpointpresentatie)

Muziek: Judith

Gebeden:

Goede God,
U kent ons door en door; ieder persoonlijk
U kende ons al
nog voordat wij werden geboren.
God, wij zijn mensen naar Uw beeld;
zo heeft U ons gemaakt
met handen en voeten,
ogen, oren en een mond,
maar we zijn allemaal anders.
Dit past bij de één
en dat weer beter bij de ander.
Help ons om dat te doen
wat het beste bij ons past,
dan komen we tot ons recht,
dan kunnen we worden
wie we eigenlijk ook zijn.
U weet wat wij fijn vinden
en waar wij bang voor zijn.
God, help ons, als wij dingen moeten doen
waar wij erg tegenop zien;
maak ons zo moedig

dat wij moeilijke dingen
onder ogen durven te zien.
Geef ons de moed
om nee te zeggen
als we vinden dat dat moet;
geef ons de kracht
om er dwars tegen in te gaan
als dat goed is;
geef ons de rust
om na te denken
wie we willen zijn.

God, wij zijn mensen naar Uw beeld;
ieder met een eigen kleur.
Help ons om al die kleuren te gebruiken
voor een vrolijke, betere wereld.

God, wij danken u,
dat de mens zo in elkaar zit
dat hij of zij op eigen benen
door het leven kan en mag gaan.
Wij bidden u
voor mensen die moeite hebben
hun eigen weg te vinden,
die steeds onderuit gaan.

Wij vragen u,
om sterke benen,
niet alleen voor onszelf,
maar ook om anderen
weer op de been te helpen.

Wij danken u dat wij altijd opnieuw kunnen beginnen
wanneer er iets mislukt is.
dat wij fouten mogen maken
en dat wij van onze fouten mogen leren.

God. Dankuwel, dat U er bent voor ons,
en dat wij ons veilig weten bij U.

Stil gebed

ONZE VADER (tekst via beamer)

ONZE VADER DIE IN DE HEMEL WOONT

Onze vriend die ons steunt in de rug

UW NAAM WORDE GEHEILIGD

Dat wij door onze daden laten zien hoe U bent

UW KONINKRIJK KOME

Laat ons de droom waar maken

UW WIL GESCHIEDE

Laat ons actief worden en gaan doen wat U wilt

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIEJKS BROOD

Laat ons delen wat we hebben en wat we kunnen

VERGEEF ONS, ZOALS OOK WIJ VERGEVEN

Begin met ons overnieuw en laat ons met elkaar opnieuw beginnen

LEID ONS NIET IN VERZOEKING EN VERLOS ONS VAN HET KWAAD

Help ons een goede keus te maken

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK, DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID

Onze hoop staat vast

AMEN

Dat is afgesproken.

Collecte

Slotlied 'Handen heb je om te geven' (Geroepen om te zingen, nr. 94)

Heenzending:

Gezegende mensen zijn wij

die zelf tot zegen tmogen zijn

voor iedereen die wij op onze weg ontmoeten.

Zegen

De Eeuwige zegene onze dagen en onze nachten,

De Barmhartige zegene ons komen en ons gaan,

De Liefdevolle zegene ons hart, ons hoofd,

onze handen en voeten.

God die met ons meetrekt zegene ons

vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.

Amen.

Thema van de viering: 'Wie ben ik?'

Zeven jongeren hebben we in onze gemeente,
die zich bij onze de kerk betrokken voelen.

We zijn erg blij met hen

en we willen hen dan ook een volwaardige plek in onze gemeente geven.

We zien hen regelmatig in de vieringen,

zo af en toe vragen we hen om mee te werken,

en eigenlijk doen we nooit tevergeefs een beroep op hen.

Toen we hen vroegen of ze ook zelf wel eens een viering in elkaar wilde zetten,

gaven ze als antwoord dat ze dat wel wilden.

10 juni bleek een geschikte datum.

Anneke en ik gingen met hen in gesprek.

'Hoe zou zo'n viering er uit moeten zien'.

Het eerste antwoord was snel gegeven:

'Geen preek!'

O.K. Dat was duidelijk.

Maar dan: 'Welk thema?'

Dat was wat moeilijker.

'Wat vinden jullie belangrijk?'

'Vrienden, kleding, school, thuis.....'

En toen kwamen de verhalen:

Over wat stom is, wie vervelend is, over leraren en kinderen die buiten de groep vallen,

over wat je leuk vindt, waar je goed in bent, wat jij nooit zou doen, wat je ook wel zou willen,

waarom je dit niet mag en dat moet, over wat je zelf wel zou willen, over wat je verdrietig vindt,

over je soms alleen voelen, over hoe je graag zou willen zijn, wat je zou willen worden.....

wat zullen anderen wel van je vinden?

We bedachten met elkaar dat alles wat gezegd werd

eigenlijk te maken heeft met: 'Wie ben ik eigenlijk?'

Dat moest dan het thema worden van de jongerenviering.

En dat past prachtig bij de fase van jullie leven.

Jullie zijn tieners, pubers

en die zijn vooral op zoek naar zichzelf:

Je moet nog worden wie je bent,

dat is een hele zoektocht.

En dat duurt wel een aantal jaren voordat je er precies achter komt

wie je bent, wat je belangrijk vindt in het leven, en hoe jij wilt zijn.

Eigenlijk kom je daar nooit helemaal uit.

Dat blijkt wel uit een gedicht dat gemaakt werd door een Duitse dominee – 38 jaar oud – in

oorlogstijd,

die heel goed wist wat hij wilde,

en toch op een zeker moment van grote onzekerheid zich afvroeg: 'Wie ben ik?'

Hij verzette zich in Duitsland tegen de nazi's en pleegde samen met anderen een aanslag op het leven van Hitler. Die mislukte, en de hele groep werd opgepakt en gevangen gezet.

Enkele dagen voor het einde van de oorlog werd deze Dietrich Bonhoeffer geëxecuteerd.

Kort daarvoor had hij een brief geschreven naar zijn verloofde,

met daarin het gedicht dat hij geschreven had: 'Wie ben ik?'

Ik lees het voor:

Bijbelquiz:

'Geen preek'

'Maar wat dan''

Als het goed is leer je iets van een preek, doe je ontdekkingen voor je leven.

Is er een andere manier om iets te leren en te ontdekken:

Ja hoor:

'Want wat je weet heeft ook te maken met wie je bent'

Wat weten wij eigenlijk over geloof, de kerk, de bijbel?

Harm, Meike en Karlien willen dat vandaag graag eens testen.

Ze bedachten een bijbelquiz.

Daarbij kwam het 'koffertje voor de kinderen'

dat bij hun moeder Gerrie thuis stond om aan de gezinnen met kleine kinderen te brengen, goed van pas.

Ze hebben de hele inhoud van het koffertje omgespit, alles gelezen, en daar een aantal vragen uitgehaald,

die ze u vandaag graag voor willen leggen.

Ze gaan uw bijbelkennis testen.

Wie weet, misschien ben u straks wel de winnaar van de eerste Wehlse Bijbelquiz.