

Liturgie Startzondag, 2 september 2012 – Wehl

Thema: 'Geloof, hoop en liefde – deze drie.....'



Met medewerking van:

Henk Peppelman en Harry Angenent – orgel en piano en djembé

John Wills - gitaar en zang

Gina Drenth en Aafke Huurnekamp - 1 Kor. 13

Judith Smeenk – namens de jongeren

Anita Verheij en Gerrie Spaan - kindernevendienst

Marijke Peppelman en Rieke Monster – programma na de viering

Wil Kloppenburg – bloemen

Voorganger: ds. Arja Oude Kotte

Mededelingen

Lied: 'Als de liefde niet bestond'

Welkom en groet

Fijn dat u, dat jij naar deze viering gekomen bent.

Welkom!

Jij die blij bent.

Jij die verdrietig bent.

Jij die gelooft in God,

jij die twijfelt.

Jij die goed in je vel zit.

Jij die overhoop ligt met jezelf of met mensen om he heen,
met God misschien.

Jij die hoop koestert.

Jij die geen hoop meer durft te hebben.

Jij die gelooft in de liefde.

Jij die teleurgesteld bent in de liefde.

We begroeten elkaar

in de naam van die God die in mensen gelooft,

die Zij/Haar hoop op mensen gevestigd heeft,

die u, jou en mij liefheeft.

Een goede viering gewenst!

Aanvangslied:

Tussentijds nr. 1: 'De vreugde voert ons naar dit huis.

1. De vreug - de voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons ge - schiedt.
God— roept zijn Naam o - ver ons uit
en wekt— in ons— het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn.

Drempel en Kyriëgebed

Goede God,
wij zijn hierheen gekomen
vanuit onze huizen naar uw huis,
om de zondag te vieren,
om te beginnen aan een nieuw kerkelijk seizoen.
Hier willen wij u vragen om een zegen
over het werk dat wij met elkaar gaan aanpakken.

Bij dat werken aan de wereld ,
hoort ook het bidden voor de nood van de wereld,
wij zijn geen kerk alleen voor onszelf,
geen gesloten gemeenschap,
hoe belangrijk die kerk misschien ook voor ons persoonlijk leven is,
Een open gemeente willen we zijn,
met onze blik gericht op de wereld.

Daarom bidden we wekelijks voor alle nood die we om ons heen ervaren,
en roepen tot U:
Heer, ontferm U over de wereld,
en allen die daarop leven:
laat U vinden die U zoeken,
laat van U horen, die naar uw stem verlangen,
laat U zien in mensen die uw beeldrager zijn.
Daarom bidden wij U allen tezamen:
Kyrie Eleison. Amen.

Glorialied: 'Wij geloven in God.....' Mel. Gezang 51 ('Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom...')

1. Wij geloven in God als de kracht,
die het licht ontsteekt, waar het duister is,

3. Wij geloven in God als het doel
van de voeten die hier op aarde staan,

die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,
die een vuurvlam is in de nacht.

van de dromen die door alle landen gaan,
van de zoektochten van het gevoel.

2. Wij geloven in God als de bron,
van waaruit alles leeft wat geboren is,
die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,
die het woord sprak, waarmee het begon.

4. Wij geloven in God als de Stem,
die de wereld naar toekomst en vrede leidt,
die de mensen roept, tot een leven bereid
van geloof, hoop en liefde door Hem

Gebed

Eeuwige God,
Wij spreken twijfelend woorden van geloof,
wij zoeken met verlangen naar tekenen van hoop,
wij maken aarzelend gebaren van liefde.....

We openen de bijbel en laten de apostel Paulus aan het woord,
Wij luisteren naar schrijvers van nu die ons ook iets te zeggen hebben,
Wij kijken naar zingende jongeren, die ons aan het denken zetten,
Wij doen pogingen onze persoonlijk geloofsbelijdenis te formuleren.....
Zo hopen we U vandaag aan het woord te laten komen.

Liefdevolle God,
verwarm ons zo dat wij ontdooien,
dat onze harten open gaan,
dat wij U ontmoeten. In woord, beeld en muziek. Amen.

Zingen: 'Liefde is blij zijn' Tussentijd lied 198



1. Lief - de is blij zijn, een arm om je heen.
Lief - de is la - chen, is nooit meer al - leen.
Lief - de is luist' - ren, de woor - den gaan door.
Lief - de is flui - st' - ren, heel zacht in je oor.

Liefde is lopen,
mijn hand in jouw hand.
Liefde is hopen
is gaan langs het strand.
Liefde is amen,
is wolken, is wind.
Liefde is samen,
is spelen als kind.

Liefde is zingen,
Is wit en is groen.
Liefde is zacht,
Is een kus in 't plantsoen.
Liefde is leven,
Je ademt weer op.
Liefde is geven,
Is leven met God

– **Schriftlezing:** **1 Korintiërs 13** (vertaling Huub Oosterhuis)

– **‘Uit het antwoord’ van de Korintiërs * Toon Tellegen**

... Het zijn mooie woorden.

We hebben ze aan alle kanten bekeken.

We hebben ze ook aangekleed en laten dansen.

Ze konden er niets van.

Ze traptten op elkaars tenen, klemden zich aan elkaar vast en vielen om.

We moesten ze ophijsen – ze konden zelf niet overeind komen.

We hebben ze in een luie stoel gezet.

Ze slapen nu. Ze snurken.

Als ze wakker worden zien we wel weer verder.

Als ze wakker worden.

Wat ons rest zijn onrust, verlangen en onhandigheid,
die drie en van die drie is onhandigheid het meest.

© Toon Tellegen, uit *Minuscule oorlogen*, Querido, 2004

– **Verbeelding: 'Geloof, hoop en liefde'** (door Aafke, Gina en Henk)

– **Lied 'Geloof, hoop en liefde' via de beamer**

Afronding van het thema:

We hebben de woorden van Paulus gelezen,

De Reactie van de Korintiërs gehoord,

We hebben Geloof, Hoop en Liefde zelf aan het woord gelaten.

Ze hebben zelf het zelfs uitgezongen,

Zelf heb ik ook mijn gedachten erover laten gaan

en ik wil jullie er graag in laten delen,

in de hoop dat jullie er daarna zelf mee aan de slag zullen gaan.

Geloof, hoop en liefde deze drie!

dat klinkt alsof ze niet los verkrijgbaar zijn,

Geen geloof zonder hoop en liefde.....

Geen hoop zonder liefde en geloof.....

en geen liefde zonder geloof en hoop

Als ik over geloof nadenk,
dan denk ik niet aan geloofswaarheden,
want die kunnen veranderen in de loop van de geschiedenis,
en in de loop van een mensens leven.
En dat is niet erg,
want de wereld en de mensen veranderen voortdurend,
en het geloof past zich aan.....
Maar bij alles wat verandert, blijft :
geloven als een vorm van vertrouwen.
Als ik zeg: 'Ik geloof in God.....
dat bedoel ik dat ik God vertrouw.....
althans, de God over wie ik in de bijbel lees,
al die verhalen die door mensen zijn opgeschreven,
waarin ze verwoorden hoe ze God in hun leven ervaren hebben.
Naast die verhalen leg ik het verhaal van mijn eigen leven,
en dan kan het gebeuren dat ik
in mijn leven de liefde van God gewaar wordt,
die al die gelovigen voor mij, ook ontdekt hebben.
Dat geloof geeft mij hoop voor de toekomst,
omdat ik weet dat ik nooit alleen zal zijn,
dat die God altijd met mij mee zal gaan,
als de Liefdevolle Nabije.

Als ik over hoop spreek,
dan denk ik aan al die verhalen
waarin verteld wordt dat God doorbreekt in situaties die muurvast zitten.
Als mensen aan het eind van hun kunnen en kennen zijn gekomen,
dan weet God een weg om te gaan...
dan is er een pad door de rivier,
een weg door de woestijn,
een onvruchtbare wordt zwanger,
er is licht in de duisternis,
dan is de dood is niet het einde, maar doorgang naar nieuw bestaan.....
waar God de Betrouwbare Aanwezige zal blijken.

Als ik praat over liefde,
dan denk ik aan Jezus,
geen mens had groter liefde dan deze mens,
die sprekend en doende Gods evenbeeld is
en die ik daarom Zoon van God noem,
Hij, de Liefdevolle Aanwezige en de Betrouwbare Nabije.
Zo vol van God is zijn leven,

dat Hij Gods Liefde zelf is,
een liefde die niet stuk te krijgen is,
voor een ieder die in die Liefde geloofd.

Geloof, hoop en liefde.....

Wat zou de wereld zijn,
zonder deze drie!

Amen

Lied: 'Er is moed voor nodig'

Zingen: 'Vol van hoop'

1. Vol van hoop zijn onze ogen,
reikend naar de horizon
met haar onderbroken bogen:
bruggenhoofden naar de zon.
Want het is toch niet gelogen,
van die breuk die helen kon?

2. Vol van hoop zijn onze oren,
tot het uiterste gespits
om een nieuw geluid te horen
waarin niet wordt opgehitst.
Is het woord aan donderkoren,
splijtend vuur een ware gids?

3. Vol van hoop zijn onze monden,
bogend op een ander lied,
waarin mensen zijn gezonden
Tot bewogen leefgebied.
Niemand heeft zijn lang gevonden
Die ontheemden achterliet.

4. Vol van hoop zijn onze handen,
vol van klein en groot gebaar,
vol de ogen die nog branden
Van verlangen naar elkaar
Laat de regenboog niet stranden,
Want haar hoop is zonneklaar.

Gemeente verzoeken te gaan staan..... (Overlijden van Gerrit Jan Beeftink en Daatje Scheers.

Gebeden, stil gebed en Het Onze Vader

Goede God, Wij danken U,
voor uw betrokkenheid bij mensen,
dat U niet ophoudt ons lief te hebben.
En dat u onze dagen vult met hoop.

Wij danken U voor de gave van het geloof,
dat het ons sterk en wijs maakt,
tot mensen naar uw hart,
die Jezus willen volgen,
die ons leert hoe te leven.

Wij bidden u voor allen
met wie wij deze aarde en in het bijzonder dit dorp bewonen;
met gelovigen, niet-gelovigen en anders-gelovigen;
dat onze zorg om elkaars welzijn
oprecht is en zich in daden uit;
dat wij anderen de levensruimte gunnen
die wij ook voor onszelf opeisen;

dat wij het goede in onszelf
en in de ander leren zien
en elkaar daarin weten te steunen.

Wij bidden voor hen die leiding geven
in kerk en samenleving:
dat zij positief zijn ingesteld,
zich niet blind staren op het falen van mensen
maar er juist op uit zijn
het goede in hen te stimuleren.

Wij bidden voor ouders en opvoeders:
dat zij hun taak serieus nemen
en de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd,
eerbied leren voor al wat leeft.

Aan het begin van het nieuwe seizoen,
bidden wij U om geloof,
om hoop en liefde,
om daadkracht en geestkracht.
Om een opgewekt hart en om goede moed.

God, wij bidden U voor de fam. Beeftink en fam. Scheers
die afgelopen week hun man en vader en opa verloren, en hun moeder en oma,
sterk hen in hun verdriet,
sta hen bij, wanneer zij hen gaan begraven,
troost hen met uw liefde,
en met de liefdevolle nabijheid van familie en vrienden,

Stil gebed Onze Vader.
Collecte

Lied: 'Onvoorwaardelijk '

Slotlied: **'Laat ons zingen van de dromen,** Melodie: Gezang 300
(*'Eens als de bazuinen klinken'*)

1. Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen
en zich naar de ander wendt,
van de God die met ons meetrekt
en ons licht en leven zendt.

2. Laat ons danken voor de toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt,
die de woning van zijn leven,
Op de rots van liefde bouwt.

3. Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt.

Woorden voor onderweg: 'Om liefde'

Gedicht: 'Om liefde'

Om liefde
bouwen wij een huis
een woonplaats
voor toekomst
pleisterplaats
voor mensen onderweg

Om liefde
breken wij af
muren
van vooroordelen
angst
en verlamde schouders

Om liefde
bouwen wij op
een woning
voor ontmoeting
ruimte om te delen
pijn en verdriet
hoop en kracht
geloof in God en mensen.

Zegen

In de ruimte gezet door Gods scheppende hand,
in de vrijheid geplaatst door het Gods Woord,
in het licht gesteld door Gods Liefde,
gaan we op weg, een nieuw kerkelijk seizoen in,
omvat door de zegen van de Eeuwige,
om zelf tot een zegen te zijn voor allen die wij op onze weg ontmoeten.

De Eeuwige is voor u om u de juiste weg te wijzen
De Eeuwige is achter u, om u te beschermen tegen gevaar
De Eeuwige is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen
De Eeuwige is in u, om u te troosten in verdriet
De Eeuwige is boven u ,
en zegene u,
vandaag en alle dagen na deze.....