

Jesaja 43,1-31 en Marcus 10,13-17 - Doopdienst Wehl - 25 mei 2014
Thema: "God is er ook nog "

Gemeente,

Vandaag wordt er kind gedoopt.
Simon..... die naam hebben Willi en Silke voor hem uitgezocht.
Ze vinden het een mooie naam, die je niet zo vaak hoort.
Simon is een flinke stevige jongen,
ik vind dat zijn naam goed bij hem past.
Hij doet mij denken aan een andere Simon ,
u weet wel, één van de twaalf leerlingen van Jezus.
Hij was visser van beroep, dan moet je sterk zijn.....
Later kreeg hij er van Jezus een nieuwe naam bij:
Petrus, dat betekent Rots,
ik denk dat dat met zijn rotsvaste geloof te maken had,
ondanks dat hij daarin ook zijn zwakke kanten had.
Hij werd één van de belangrijkste discipelen
Hij hoorde bij gewoon Jezus.

Simon hoort bij jullie; bij Silke en Willi, en bij zijn zusje Renske,
en bij zijn opa's en oma's,
Hij is er één van de familie Wenting en de familie Huls.
Maar vandaag horen we van wie Simon nog meer is.
"Je bent van Mij!" hoorden we in de bijbellezing.

Wie zegt dat eigenlijk: "Je bent van MIJ" ?
Het zijn woorden opgeschreven door Jesaja,
uitgesproken tegen het volk Israel.
Woorden die hij als profeet namens God doorgeeft.
En wat voor dat volk geldt,
geldt voor de hele mensheid van alle plaatsen en alle tijden.
Want, *'in Abraham, de stamvader Israël,
zullen alle volkeren op de aardbodem gezegend worden'*,
zo lezen we ook in de bijbel.

'Je bent van Mij', betekent dan ook
dat ieder mens aan de God van Abraham, Izaak en Jakob toebehoort.
Simon dus ook. En u en jij en ik

Wij zijn van God -
in leven en sterven behoren wij Hem toe!
(dat staat ook in de bijbel).

God is ook 'de Schepper van hemel en aarde'.
Daar begint de bijbel mee....
dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Hoe dat precies in z'n werk is gegaan?
Het scheppingsverhaal is een mooi geloofsverhaal,
maar geen wetenschappelijk betoog.
Het verklaart geen feiten,
maar verhaalt over, dát God bij de wording van alles betrokken is.
Het ging niet buiten zijn wil om.

Zo mogen we ook geloven dat God, de Schepper,
aan het begin van elk mensenleven staat.
Een kind 'neem je niet, een kind krijg je,
mag je ontvangen uit de hand van de Schepper.
Zo ervaren ook Willi en Silke dat.

In Ps. 139 lezen we: I

*Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt."*

God is echter meer dan alleen de Schepper,
Zijn zorg voor ons reikt veel verder
dan alleen het allereerste begin van ons bestaan.
Hij blijft gedurende ons hele leven - van de wieg tot het graf -
bij ons betrokken.
Hij trekt met mensen mee het leven door,
als de Altijd Nabije, de Betrouwbare Aanwezige.
Niet opdringerig, maar mee-gaand, als een metgezel.
Welke weg er ook gekozen wordt, Hij is erbij.
Zoals bij dat volk Israël tijdens de reis door de woestijn
van het land van de duisternis naar het land van belofte:
verborgen in een wolk overdag,
en lichtend in de nacht als een vuurkolom.
Onder zijn bescherming mag je leven,
ook al betekent dat niet dat je onderweg niets kan overkomen.
Zo werkt het niet.
Wel, dat bij alles wat je overkomt, Hij erbij is, met zijn Liefde.
En dat je Hem kunt aanroepen in je verdriet en je nood.
En mogelijk dat je hem dan bij je voelt,
of misschien dat je achteraf kunt zeggen,
dat Hij erbij was.

Vandaag wordt Simon gedoopt.
Zijn naam, zijn leven, wie hij is,
wordt verbonden met de naam van God de Vader,
en van de Zoon Jezus, die ons de weg naar die Vader leert,
en van de Heilige Geest - Gods levenskracht.
Zonder dat Simon er zelf om gevraagd heeft.

Net zoals de moeders in het verhaal van Marcus,
komen Willi en Silke met hun kind
om een zegen voor hem te vragen,
om hem door Gods liefde te laten aanraken.
Dat God geen voorwaarden vooraf stelt,
maakt Jezus duidelijk als moeders met hun kinderen bij Hem komen,
Hij vraagt de moeders niet of ze wel geloven.
Hij zegt niet, dat de kinderen eerst de bijbelverhalen moeten kennen,
Ze zijn welkom, zonder dat alles.
Jezus berispt zelfs zijn leerlingen
die de moeders met hun kinderen willen tegenhouden.
Zoals ze zijn, zo zijn ze goed voor Hem.
Hij stelt de kinderen zelfs ten voorbeeld aan de volwassenen.
Misschien vanwege hun ontvankelijkheid, hun eenvoud,
hun 'helemaal-niets-in-te-brengen-hebben'.

Straks wordt Simon gedoopt en vieren we de goedheid van God,
die niet loslaat wat Hij ooit begonnen is.
"Zolang God kinderen in ons midden zendt,
heeft Hij zich nog niet van ons afgewend",
is een regel uit een gedicht van Muus Jacobse.
Wij mogen daar vandaag getuigen van zijn.
Simon doet het ons inzien.
Zijn doop herinnert ons aan onze eigen doop.
En ook als je niet gedoopt bent, mag je geloven dat
ook over jouw leven God zijn Naam heeft uitgesproken,
als een belofte van trouw:
"Ik zal er zijn voor jou, Ik laat je niet alleen,

Wat Simon en ons ook zal overkomen in het leven.....
niets zal hem en ons kunnen scheiden van de liefde van God,
die zichtbaar geworden is in Jezus,
Wij zijn door God bij onze Naam geroepen
en Hij heeft al die Namen geschreven in de palm van zijn hand.

God zij dank,
dat in deze zo onzekere, beangstigende wereld,
waar mensen slachtoffer worden van natuurgeweld,
van allerlei dodelijke ziektes,
waar mensen elkaar de vreselijkste dingen aandoen,
er Eén is, die deze wereld in z'n hand houdt:
Goddank, is God er ook nog!

Amen.