

De Brug

*Ga met mij mee op weg
tot aan de brug
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als wij daar zijn, ga niet direct terug
maar wacht totdat ik overga.
En zwaai me na, dan voel ik mij heel veilig en gerust.*

*Breng mij tot aan de brug.
Ik heb geen idee hoe diep het water is
de overkant lijkt mij zo ver,
je kunt de oever hier niet zien ...
zover het oog reikt, zie ik mist ...
is aan de overkant het Licht misschien ...*

*De angst voor de dood
is als de angst voor het leven;
Het nieuwe lijkt onbekend,
om het oude op te geven.
Toch weet ik dat het nieuwe leven wacht,
en als een vlinder vlieg
uit het donker van de nacht.*

*Breng mij dan weg tot aan de brug.
en ga niet te vlug terug.
Zwaai jij me na, als ik erover ga.
Ik ga nu gauw.
Ik kan niet meer terug.*

*Want het begin is reeds in zicht,
ik voel de warmte van het licht.*