

Exodus 3, 1-15 - Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 - Wehl

Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!'

Gemeente,

Er wordt vandaag gedoopt -
de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God.
In onze traditie zijn het meestal kleine kinderen die gedoopt worden,
maar vandaag gaat het om een volwassen vrouw.
Er zit natuurlijk een verhaal achter haar wens om zich te laten dopen.
Dat zij niet als kind gedoopt is had alles te maken met haar moeder,
die wilde graag dat haar dochter zelf bewust de keuze voor God zou maken.
Ze liet haar vrij om zelf kiezen.....
Het leven van Netty ging niet over rozen,
Toen ging opeens een licht schijnen in het donker,
een vlam straalde haar toe,
ze vond een nieuwe levenspartner,
Dick 'een geschenk uit de hemel'. noemt Netty hem.

En kort daarna kwam Ineke, één van onze ouderlingen, op hun pad.
Tijdens een gesprek, dat heel zakelijk ging over Kerkbalans, over geld ,
kwam bij Netty het oude verlangen van haar moeder naar boven.
Ze zei: 'Mijn moeder wilde zo graag dat ik me zou laten dopen' -
'En nu ben ik zover dat ik dat zelf ook wil'.
Bij de ommekeer in haar leven hoorde de doop.
'Dat voel ik zo', zei ze, 'dat wil ik graag'.

Ruim een jaar lang zijn we met elkaar op weg gegaan.
Het werd een zoektocht naar God, naar Jezus en de Heilige Geest.
Netty vertelde over haar leven en ik vertelde haar bijbelverhalen
en we mochten ervaren dat God en de Geest dichtbij waren.
Het was alsof wij geroepen werden van de Overkant,
een Stem die riep vanuit een brandend vuur - zoals Mozes geroepen werd.
'Kom maar, hier ben Ik' klonk het,
'doe de schoenen van je voeten want je staat op heilige grond',
En er gebeurde dingen die we zelf niet had kunnen bedenken.
't Is een wonder', zei jij vaak.
Langzaam maar zeker, stapje voor stapje, gingen we op deze dag af.
En nu zijn we vandaag hier, in dit mooie kleine kerkje in Wehl,
om jou te dopen,
om over jouw naam de naam van God uit te roepen.

We kozen voor deze dag kozen een verhaal uit,
dat misschien wel het mooiste van de hele bijbel is.
De Stem die heeft geroepen, krijgt een Naam.
God die zo verborgen voor ons kan zijn,
maakt zich bekend,
laat in die Naam weten.
wat we van Hem mogen verwachten.
Want het gaat niet om zomaar een Naam,
die Naam geeft aan wie Hij is.

Als Mozes vraagt:
'Wat moet ik tegen mijn volksgenoten zeggen,
als ze mij vragen naar de Naam van de God
die mij stuurt naar die gevaarlijke farao?'
dan antwoordt de Stem:
'Zeg tegen het volk en de farao:
De Naam van deze God is:

Hier val ik even stil moet ik zwijgen,
Ik zie vier Hebreeuwse letters..... JHWH
Als de joden - van wie dit verhaal is,
en wij hebben het van hen geleend -
wanneer zij die vier letters zien,
zullen ze ze nooit uitspreken.
Want: te heilig is die Naam.
Die neem je niet zomaar op de lippen.
Die Naam vervult hen met schroom, met huiver en groot ontzag.
Als ze die letters moeten lezen, zeggen ze daarom iets anders dan er staat :
Ze zeggen:
de Heer, of: de Verborgene, De Aanwezige, de Eeuwige, de Stem, de Allerhoogste.....

Wat is er dan zo bijzonder aan die vier letters?
JHWH zijn de letters van het werkwoord: 'zijn'
Gods Naam betekent : 'Hij die erbij is'
Met die Naam laat God weten: 'Ik zal er zijn voor jullie'
Dat God erbij is - bij de mens - , vervult die mens met heilig ontzag,
daar word je stil van, dat beneemt je de adem.....
'Die ontzagwekkende God, die Schepper van hemel en aarde, is met mij?
Die me vaak zo onbeduidend, zo'n helemaal niks, voel?
Hoe is het mogelijk?'
Daarom wordt God door joden niet bij zijn Naam genoemd,
maar wordt die naam omschreven met eigenschappen,
waarin Hij wordt ervaren.

Een Stem roept: 'Ik zal er zijn voor jou'.
Met zijn Naam doet God ons een belofte:
dat Hij met mensen meetrekt gedurende de reis door hun leven,
zoals Hij meetrok met het volk Israel door de woestijn,
weg uit de slavernij van Egypte naar het land van de vrijheid.
God wil met ieder mens op weg naar zijn bevrijding
van welke vorm van slavernij dan ook,
en er zijn er nogal wat op te noemen in deze tijd.

'Ik ben die er zijn zal' belooft de Stem aan M ozes.
Daar moest hij het mee doen,
daar moesten zijn volksgenoten het mee doen,
daar moeten ook wij het mee doen.
Dat vraagt om vertrouwen.
En als mensen vragen: 'Hoe weten we dat U met ons meegaat?'
dan is het antwoord:
'Ga maar, en onderweg zul je wel merken hoe Ik erbij ben.'

God roept Mozes vanuit een vuur bij zijn naam
in de hoop dat hij in beweging komt,
en Mozes gaat, zij het schoorvoetend,
Zo voelen de hele geschiedenis velen zich bij hun naam geroepen,
de bijbel staat vol met roepingsverhalen,
profeten, koningen, mannen en vrouwen,
en ze gingen allemaal op weg,
ze gingen ieder hun eigen weg,
En gaandeweg mochten ze ervaren,
soms even, dat Hij inderdaad bij hen was.

Ook Jezus werd door God geroepen om de weg van zijn Liefde te gaan.
Hij ging.....
op zijn beurt mensen roepend om met Hem mee te gaan
op de weg van Gods Liefde.
En er ontstond een wereldwijde beweging van volgelingen.

God lokt mensen uit hun huidige bestaan
Hij is de Stem van de roepende.....
'Kom, voor-uit, er moet gewerkt worden aan deze wereld,
toen Ik de aarde schiep was hij nog niet klaar,
het was wel goed,
maar mijn plan met de wereld is nog niet af.....

het kan nog veel beter,
mijn Koninkrijk ligt nog in het verschiet,
en Ik wil graag dat jullie daaraan meewerken.
Kom, ga aan de slag..... maak er iets moois van,
En Ikzelf zal met jullie zijn!'

Gods Stem klinkt wereldwijd,
Nog altijd voelen mensen zich aangesproken en geven gehoor,
ieder op eigen wijze, passend bij hun geloof en hun cultuur.....

'Door de wereld gaat een Woord,
en het drijft de mensen voort.....
breek je tent op,..... blijf niet zitten waar je zit,
durf uit je comfortabele stoel te komen,
of uit je uitzichtloze situatie.
Kom, sta op!
kom in de benen, steek je handen uit de mouwen,
doe wat gedaan moet worden.....
ga op reis, naar dat land dat Ik je wijs', zegt de Stem,
'naar die aarde die Ik voor jullie in gedachten heb.'

Soms is die Stem een zacht suizen in je oor,
een kloppen op de deur van je hart,
dan weer grijpt Hij je stevig in de kraag,
word je hardhandig op je benen gezet,
de ene keer roept die Stem je vanuit een boek dat je leest,
dan weer hoor je Hem spreken door de mond van een mens,
misschien tijdens een zondagse preek,
of je leest Hem in een doordeweekse krant.....
Je ontmoet Hem in de natuur tijdens een wandeling,
of in een onweersbui zittend onder een veilig dak.
's Nachts als je ligt te woelen in je bed,
of tijdens een droom die je onrustig maakt.....

Het is wel de kunst om die Stem te onderscheiden
tussen al die andere stemmen die zich aan je opdringen.
en er wordt zoveel geschreeuwd om ons heen.
Er is zoveel dat ons in het leven afleidt van die Stem,
er zijn zoveel verleidingen om niet te hoeven luisteren,
er zit zoveel ruis op de lijn,

Maar wie die Stem eenmaal gehoord heeft en er gehoor aan geeft,
die voelt zich als herboren,
Die weet, diep van binnen,
dat God dan wel vaak verborgen kan zijn,
maar dat Hij nooit jouw leven loslaat,
niet in leven en niet in sterven.

Netty, straks word je gedoopt.
Je hebt een Stem gehoord en geeft je daaraan gewonnen.
Het water van de doop wast het oude leven weg,
als nieuw, als herboren, mag je verder gaan
met God, en met allen die je lief zijn.

Amen .

(ds.Arja Oude Kotte-de Boon)