

Jacobus 2, 14-17 en Jes. 35 : 1-9 -
Oecumenische vredesviering, 16 september 2012
in de Martinuskerk de Wehl
ds. Arja Oude Kotte-de Boon

Thema: 'De stekker er in'!

Stelt u zich onze aardbol eens voor,
zwevend in een onmetelijke ruimte.
En realiseert u zich dan dat vlak onder de oppervlakte
een schat aan grondstoffen verborgen ligt,
die via een netwerk van schachten en buizen,
naar de oppervlakte gebracht worden.
En dat door de lucht om die aardbol heen
een netwerk van draden gaat,
waardoor electriciteit gestuurd wordt,
en dat op een nog hoger niveau talrijke satellieten ronddraaien,
die hoog-frequente energie naar de aarde sturen,
waardoor oneindig veel signalen worden doorgegeven.
Duizelt het u al?
Realiseert u zich
dat wij aan alle kanten omringd worden door bronnen van energie?

Aan die energie op zich heb je niets
als je er niet op aangesloten bent,
als je er niet mee aan het werk gaat.
Wat heb je aan een vat ruwe olie, als je er niets mee doet?
Niemand wordt er koud of warm van,
niemand komt er een stap verder mee
als er niets mee gedaan wordt.
Wat heb je aan electriciteit,
als je niet aangesloten bent op het elektriciteitsnet?
Grondstoffen worden pas functioneel
als er ergens iets of iemand is,
die met die energie aan de gang gaat,
waardoor er een dynamisch proces op gang komt.

Er is nog een andere bron van energie beschikbaar in onze wereld....
door de wereld gaat een Woord....
een onzichtbare, onuitputtelijke bron van geestelijke kracht.
Dat Woord bestaat uit vier Hebr. letters..... JHWH
je kunt er niet over beschikken, je kunt het niet zien, niet horen.....

Het heeft te maken met een werkwoord,
en het kan in het Nederlands zoiets wil zeggen als : 'Erbij zijn'
dat Woord, dat al eeuwenlang bekend is.
gaat over de Liefde,
groter liefde dan dat Woord bestaat er niet in de wereld.
'Schepper' wordt dat Woord ook wel genoemd,
Oorsprong van al wat er is, wat was en wat ooit nog zijn zal.
Het is de: 'Liefdevolle Aanwezigheid' en 'Betrouwbare Nabijheid'.
Het is een kracht die de mens die ervoor open staat,
om zich heen en in zich kan ervaren
als de grond van z'n bestaan.
Dat Woord is niet star, niet onbeweeglijk,
het trekt rond,
het zoekt zich een weg tussen de mensen.

Het werd eeuwen geleden opgevangen door een oud volk,
zij ontdekten dat dit Woord, deze Schepper, deze Nabije,
het opneemt voor de allerzwaksten in de wereld,
dat juist daar zijn hart ligt,
op de plekken waar de meeste klappen vallen,
waar mensen worden uitgebuit en onderdrukt,
waar geleden wordt en waar geen toekomst lijkt te zijn.

Het Woord draagt 'recht en gerechtigheid' hoog in het vaandel.
Het wil niets liever dan een wereldwijde vrede.
Dat Woord is op weg naar de vervulling van het visioen,
waar de profeten in Israel - want dat volk ontdekte het Woord -
duizenden jaren geleden al van droomden,
en nog niet zo lang geleden ook de vader van Abraham Soetendorp:
het visioen van een rijk van Sjalom,
waarin ieder mens tot zijn en haar recht komt,
waar de oorlog niet meer is,
waar zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen,
waar niemand meer honger lijdt,
waar ieder mens gelijk is.
Waar ach, vult u zelf maar in!
Een boek vol schreef dit oude volk over dat Woord en dat visioen.....

Op een zeker moment werd tijdens die trektocht door de wereld,
dat Woord een mens van vlees en bloed.
Het kreeg een hart en handen en voeten,
Dit mensgeworden Woord inspireerde velen binnen en buiten Israel

met zijn levenswijze,
en opnieuw werd er een boek vol geschreven.
Nu over deze nieuwe Mens

Zoon van de Vader werd hij genoemd,
want hij had zijn hart op dezelfde plek als zijn Schepper,
Hij was uit hetzelfde hout gesneden,
Hij was met dezelfde liefde begeesterd.
Een netwerk van mensen die hem volgden ontstond - wereldwijd,
waarlangs het Woord stroomde en nog altijd stroomt.

Wat wil dat Woord? Wat wil deze Nieuwe Mens?
Hij wil geloofd worden.
Want wie erin geloofd, wordt zelf ook nieuw.....
Ach, zeggen de twijfelaars, de weifelaars,

Kan geloof in een Woord de wereld veranderen?

Er is een oud joods verhaal.....

*Een rabbi - een joodse leermeester - had een buurman die zeepfabrikant was.
Op een dag kregen ze een discussie over de betekenis van het geloof.
De zeepmaker zei tegen de rabbi:
"Wat stelt het geloof eigenlijk voor?
Moet je zien wat een puinhoop het in de wereld is
en hoe die er na duizenden jaren godsdienst aan toe is!
Als geloven een mens goed doet en de waarheid dient,
wat is daar dan van terecht gekomen?!"*

*De rabbi keek een poosje in gedachten uit het raam
en nam toen zijn buurman mee naar buiten.
Daar liepen een paar jongens,
van top tot teen onder de modder en vuiligheid.
Hij zei: "Kijk daar nou eens naar.
We hebben al generaties lang zeep,
maar zij zien eruit als varkens, zo smerig.
Wat helpt zeep eigenlijk?"*

*De buurman protesteerde en zei: "Ho, ho! mijn beste rabbi,
zeep heeft alleen maar zin als het gebruikt wordt,
anders werkt het natuurlijk niet."
"Precies", zei de rabbi, "en met geloven is het niet anders!"*

De apostel Jacobus schrijft:

*'Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven,
maar hij handelt er niet naar?'*

Alleen zeggen dat je gelooft, daar koopt Jacobus niets voor,
Hij wijst erop dat dit geloof de motor moet zijn voor je daden.
Pas dan leeft dat geloof.

Wij zitten hier als leden van de twee kerken in Wehl.
'Gelovigen' worden we genoemd en noemen we misschien onszelf.
Bijbels gesproken mag je zeggen: 'Werkers in de wijngaard van God',
'Werkers in de wijngaard van het levende Woord'.

Vandaag zijn we in één kerk bij elkaar gekomen,
we hebben elkaar opgezocht aan het begin van de Vredesweek.
De nadruk ligt dit jaar op verbondenheid met hen
voor wie de vrede ver weg lijkt;
de mensen die werken in de mijnen overal ter wereld,
waar zij de grondstoffen delven,
- een zwaar en vuil werk -
waar zij voor worden onderbetaald
maar waaraan vele anderen in onze wereld een enorme rijkdom ontlenen.
Een vorm van onrecht, die voor veel spanningen in de wereld zorgt,
Dat kan - neen, het moet anders!
Nooit zal het echt vrede zijn, zolang mensen nog worden uitgebuit.

Wie geloof hecht aan dat Woord dat door de wereld gaat,
maakt werk van dit Woord,
en doet wat in zijn/haar vermogen ligt om een steentje bij te dragen,
te beginnen bij het opheffen van de onrechtvaardigheid in de eigen omgeving.
Die zegt niet: 'Kan ik er iets aan doen?',
maar: 'Wat kan ik doen hier en nu?'
Die gaat bewust om met de grondstoffen die de aarde schenkt,
met voedsel, kleding, huisraad, water en energie,
Die zoekt mede-gelovigen en mede-standers,
want samen sta je sterker en samen houd je het langer vol,
Daarom zijn we hier,
bij zeg maar, een oplaadstation voor geloof in Wehl.

Het geloof 'in het Woord dat door de wereld gaat'.
kan een bron van energie zijn
die je power geeft om het werk in Gods Wijngaard vol te houden.
Met onze handen en voeten, onze harten en monden
mogen we navolgers zijn van het Woord
dat mens werd in Jezus van Nazareth.
Wanneer we met deze bron vol Liefde in contact blijven,
ons er telkens opnieuw opladen,

dan houden we ons geloof levend,
en zullen er vanzelf daden van liefde uit ons leven stromen.

We staan er niet alleen voor.

Er ligt een netwerk van geloof en liefde over onze wereld,
waar mensen hun stekker in kunnen steken,
om zich telkens op te laden om het vol te houden.
dat zijn niet alleen de kerken,
maar..... het zijn de kerken zijn ook!

Daarom is het goed dat wij elkaar opzoeken,
dat we contact met elkaar blijven houden
en dat we eraan werken om dit contact uit te breiden.
Vrede in de wereld begint immers bij jezelf!
In je eigen omgeving!
Het wordt steeds moeilijker in onze kerken,
maar dat is nog geen reden om er de stekker maar uit te trekken.
Integendeel.....Het is een reden temeer om nu - en misschien opnieuw -
de stekker er in te steken.....

Nog altijd trekt dat Woord de wereld door,
en het vindt gehoor.
Is het niet hier, dan wel daar,
want het is niet te stuiten,
want VREDE zal er zijn!

Amen.