

Johannes 9, 1-13 - 30 maart 2014 - Wehl (ds. Arja Oude Kotte-de Boon)

Thema: 'Ik zie ik zie wat jij ..... hopelijk ook ziet!'

Gemeente,

Kijken..... dat doe je met je ogen.

Je kunt de dingen onderscheiden, observeren,

kijken doe je rationeel .... vanaf een veilige afstand.

Ik stond erbij, en ik keek ernaar...

Zien..... gaat dieper.

Daar doet je hart mee,

bij zien ontstaat er een verbinding tussen jou en wie of wat je ziet.....

je wordt erbij betrokken, je wordt geraakt,

je voelt het in je buik,

op je huid (kippenvel),

je wordt erdoor geroerd,

dat kan zowel positief als negatief.

De Profeet Jesaja zegt ergens:

Ze hebben ogen, maar zien niet.....

ze kijken wel, maar het raakt hen niet.

Het laat hen onverschillig.

En omdat er niets in hen beroerd raakt

verandert hun kijken de wereld niet.

Het verhaal dat we hoorden begint ermee dat Jezus een blinde *ziet*,  
- *er staat niet dat hij naar een blinde kijkt* -

Jezus *ziet* iemand die al vanaf zijn geboorte blind was.

Hoe Hij dat wist, dat deze man vanaf zijn geboorte af blind was,  
staat er niet bij.

Blijkbaar vindt Johannes dat niet belangrijk genoeg om te vertellen.

Daarnaast schrijft hij ook nog het vage woord 'iemand'

en dat doet mij vermoeden

dat Johannes niet over een specifieke blinde spreekt,

maar een gefingeerde blinde in gedachte heeft,

met de bedoeling een voorbeeld- verhaal te vertellen

om ervan te leren.

Dan klinkt het zo:

Stèl..... Jezus *ziet* ergens onderweg een blinde....

Jezus' leerlingen *kijken* ook naar de man,

Jezus' reactie en die van de leerlingen zijn heel verschillend.

Jezus *ziet* en hij raakt diep in zijn hart bewogen,

De leerlingen *kijken* en gaan verstandelijke vragen stellen:

'Hoe komt het dat deze man blindgeboren is?

En zonder het antwoord af te wachten:

'Heeft hijzelf gezondigd of misschien zijn ouders,

Er moet toch een reden voor zijn dat hij al vanaf zijn geboorte blind is? '

Beide veronderstellingen zijn liefdeloos.

Wie zo kijkt en denkt,

houdt de ogen gesloten voor de ellendige situatie van de man.

*En laten we nu niet denken dat er tegenwoordig zo niet meer gedacht wordt.*

*Een recent voorbeeld:*

*Een dominee die van mening is dat Elst Borst haar afschuwelijke dood  
aan zichzelf te wijten had,*

De leerlingen van Jezus kijken naar de man

en gaan meteen op zoek naar de oorzaak van zijn gebrek.....

Mensen zoeken een reden..... willen weten waarom.....

'Het komt doordat.....'

Daarmee gaan ze op de stoel van de rechter, of erger; van God zitten.

*Lees de reacties op Facebook en twitter.*

*Weer een nieuwe hype, waar iedereen zijn zegje over moet doen.*

*Daarna gaat men over tot de orde van de dag.*

*Men voelt zich op geen enkele wijze zelf aangesproken,*

In het geval van de blinde man:

de situatie zowel van de man als van henzelf blijft zoals die is.

Jezus doorbreekt de menselijke neiging om te denken in oorzaak en gevolg.

Met die vraag houdt Hij zich hier helemaal niet bezig!

Jezus ziet meer.....

voorbij aan de blindheid...

Hij ziet een mens die in het donker leeft en daaronder lijdt.....

Deze blinde is de mens die in duisternis leeft.

Het is de duisternis van binnen,

waardoor ieder mens kan worden overvallen.

Het zien van deze man raakt Jezus diep in zijn hart,

en wordt met ontferming bewogen.

Hij loopt niet door ..... maar verbindt zich met hem.

Hij reageert niet rationeel maar relationeel:  
'deze mens moet het licht ontvangen,  
niet alleen het licht in zijn ogen,  
maar het licht in zijn léven, zodat hij voluit mens kan zijn. '  
Jezus ziet de nood van deze man,  
wordt met ontferming bewogen, en handelt .

Hij opent hem de ogen ..... op een wijze die past bij God,  
God gaf de mens het leven door hem uit klei te boetseren  
en hem adem van zijn adem in te blazen.  
Jezus geeft de man het levenslicht  
door met klei - speeksel en modder - zijn ogen te zalven,  
want dat staat er letterlijk.  
Jezus zalfde de man en stuurde hem toen naar het bad van Siloam,  
alweer zo'n woord met een dubbelebodem.  
Siloam betekent: de gezondene.  
Gezonden wordt deze blinde, allereerst om van zijn blindheid te genezen,  
vervolgens om te vertellen over wat er met hem gebeurd is  
en op die wijze God de eer te geven.

Deze blinde mens werd een téken.....  
hij werd gezien en toen werden hem de ogen geopend.  
De blinde verwijst naar Jezus,  
die mensen *ziet en* licht brengt in levens.  
De genezen blinde zou zo maar hebben kunnen zingen:  
*'De Heer heeft mij gezien,  
en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen'.*

Er is een oud Joods verhaal:  
*Eens kwam de rebbe van Krakau de kamer in waar zijn zoon in diep gebed  
verzonken was.  
In de hoek stond een wieg met een huilend kind.  
De rebbe vroeg zijn zoon: hoor je niet dat het kind ligt te huilen? '  
'Vader, ik was in God verzonken..... '  
Toen zei de rebbe:  
Wie in God verzonken is, ziet zelfs de vlieg die op de muur kruipt.  
Zien is bidden. Bidden is zien.  
Zien is: verbonden zijn.  
Alles zien door de ogen van God.*

Zien en gezien worden.

Wat kan er al niet gebeuren als je ziet met de ogen van Jezus.

De mensen van de Stichting Care for Natural *zien*.....

Zij kwamen in Gambia, zagen daar mensen in hun ellendige situatie.....  
en gingen aan de slag.....

Nu leven op die plek de mensen op en krijgen zicht op hun leven,  
leren in te zien wat zij zelf kunnen,  
welke mogelijkheden er in hun leefomgeving zijn  
om een menswaardiger leven te kunnen leiden.

Zien wij iets in dit project?

Het vraagt om een ruime blik,  
die letterlijk over grenzen heen reikt.

Als we het zien, dan kan het wel eens gebeuren  
dat zij op hun beurt ons de ogen openen  
voor het besef hoe goed wij het hebben  
en wat een geluk wij hebben  
dat wij hier in het nog altijd rijke Westen geboren zijn.

Gezegend zijn we, om anderen tot zegen te zijn.

Amen