

SLOTLIED: "Eer zij God in onze dagen"

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo (2x)

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo (2x).

ZEGEN



M.m.v.: Leiding en kinderen "Kindernevendienst"
Trompet: Robert Siebes
Organist: Henk Peppelman
Voorganger: ds. Arja Oude Kotte-de Boon

LITURGIE GEZINSDIENST

KERSTMORGEN 2012



Protestantse Gemeente te Wehl

WELKOM

ZINGEN: "Overal op deze wereld"

Overal op deze wereld,
vieren kind'ren kerstfeest.
Overal op deze wereld
vieren kind'ren kerstfeest.
Want heel lang geleden is
er een Kind geboren.
Ieder mag dat blijde nieuws
ook vandaag nog horen.

Overal op deze wereld
Vieren mensen kerstfeest.
Overal op deze wereld
vieren mensen kerstfeest.
In een stal in Bethlehem
werd een kind geboren.
Herders zijn de eersten die
't blijde nieuws gaan horen.



ZINGEN: "Komt allen tezamen"

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren
Komt, laten wij aanbidden (3x)

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar het schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.
Komt laten wij aanbidden (3x)

O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden (3x)

GEBEDEN

COLLECTE



ZINGEN: "Midden in de winternacht"

Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons 't heil der wereld bracht -
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Jezus is geboren.

Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Jezus is geboren!

Ondanks winter, sneeuw en ijs,
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Jezus is geboren!

GEBED

AANSTEKEN KAARSEN

Opzegversje:

Dank u wel voor dit kindje,
al zo lang verwacht,
voor de vrede uit de hemel,
't licht in onze nacht.

ZINGEN: "Nu zijt wellekome"

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt val also hoge, van also veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vindene klaar.
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'
Kyriëleis.

**GEBED voor alle mensen met verdriet
(door voorganger en kind)**

Na elke bede zingen allen: Kyrië eleison.

ZINGEN: "Jezus zegt....."

Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn',
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.

Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is,
over al op aarde pijn en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.



KERSTPROJECT

De Poster

Kerstspel en Kerstverhaal

ZINGEN: "Zeg, zullen we op weg gaan?"

Op weg naar Bethlehem

tekst: N. Luijdiens-Honnef
melodie: Gerard van Hulst

Zeg, zul - len wij op weg gaan, op weg gaan naar de stal,
en met de her - ders zoe - ken het klei - ne kind in doe - ken
dat Vre - de bren - gen zal.

ZINGEN: Er is een kindeke.....'

Er is een kindeke geboren op aard,
er is een kindeke geboren op aard.
't Kwam op de aarde voor ons allemaal,
't kwam op de aarde voor ons allemaal .

Er is een kindeke geboren in strooi ,
er is een kindeke geboren in strooi.
't Lag in een kribbe bedekt met wat hooi,
't lag in een kribbe bedekt met wat hooi.