

Lucas 19, 1-10 - - 3 november 2013 - Wereldcontactgroep  
(ds. Arja Oude Kotte-de Boon)

'Met Jezus aan tafel'\*

Dat gebeurt nogal eens dat mensen met Jezus aan tafel ging.  
Maaltijden waren voor Hem blijkbaar belangrijk.  
Zijn omgeving merkte dit ook op.  
Somimigen noemden hem een 'veelvraat en een dronkaard'.  
Niet alleen het feit dat Jezus zo van eten en drinken kon genieten, wekte weerstand.  
Ook zijn gezelschap stond velen niet aan:  
'hij eet met hoeren en tollenaars', werd er gezegd.

Nu ook weer, want die Zacheüs, dat is geen beste,  
Om te zien is hij een klein miezerig mannetje,  
Maar hij mag dan klein van stuk zijn,  
hij heeft zichzelf groot gemaakt,  
op de maatschappelijke ladder is hij opgeklommen  
tot belastinginspecteur, .... een rijke hoofd tollenaar.  
Maar of hij in die rol gelukkig is?  
Waarom wil hij Jezus zien?  
Uit nieuwsgierigheid? Of zit er meer achter?  
Wat is er voor hem zo belangrijk,  
dat hij zijn trots en waardigheid loslaat  
en als een schooljongen in een boom klimt,  
om Jezus te kunnen zien langskomen?  
Hij wil blijkbaar koste wat het kost weten wat voor iemand dat is.  
Waar hoopt Zacheüs op?

Daar zit hij, verdekt opgesteld tussen de grote bladeren.  
Of de mensen hem gezien hebben?  
Jezus ziet hem in elk geval wel.  
Als hij onder de vijgenboom is aangekomen kijkt hij omhoog en zegt:  
'Zacheüs, kom vlug naar beneden,  
want vandaag moet ik in jouw huis verblijven'.

*Jezus neemt het initiatief.*

Hier gebeurt iets wezenlijks, dat je goed moet begrijpen,  
want het is allerminst vanzelfsprekend wat Jezus hier doet.  
Deze Zacheüs is immers een tollenaar, een hoofd-tollenaar nog wel,  
een inner van de Romeinse belastingdienst,  
een colloborateur - een landverrader,  
die het niet zo nauw neemt met de regels.....

Zacheüs, dat kleine mannetje,  
is rijk geworden door - zeg maar - het grote graaien.  
En uitgerekend bij hem wil Jezus op bezoek,  
zonder ook maar één enkele voorwaarde vooraf te stellen.  
Zacheüs wordt niet gevraagd eerst zijn fouten onder ogen te zien,  
of zijn functie neer te leggen,  
of eerst schoon-schip te maken,  
Zelfs vraagt Jezus niet of Zacheüs wel op zoek is naar Hem.  
Jezus vraagt maar één ding:  
'Zacheüs, ....  
maar net zo goed klinkt hierin mee:  
' Jan, Piet of Klaas, Marietje, Annie of Gerda, of hoe je ook heet,  
wil jij de deur van je huis voor mij opendoen?  
Mag ik bij je binnenkomen? Bij jou thuis? Vandaag?  
Ik wil tijd met je doorbrengen,  
ondanks alles wat er speelt in je leven. '  
*Jezus neemt het initiatief,*  
Hij biedt zijn liefde aan.  
*Je hoeft alleen maar 'ja' te zeggen.*

Zacheüs aarzelt geen moment.....komt vlug naar beneden  
en ontvangt Jezus vol vreugde bij hem thuis.  
Dolblij is deze man.  
Hij had zijn geluk in geld gezocht, maar dat bleek een lege huls te zijn.  
Veel kon hij kopen, maar vrienden had hij nauwelijks meer.  
De mensen keken hem met de nek aan  
en zijn leven werd steeds zinlozer.  
Maar nu, nu is Jezus daar.  
Jezus, met zijn vriendelijke ogen,  
zijn opbouwende woorden.  
soms ook wel confronterend, dat ook...., en corrigerend,  
Maar steeds; wijs, liefdevol, toekomst-gevend, goddelijk!

De vreugde die Jezus brengt in je leven als je hem toelaat, is blijvend.  
Het is niet zomaar een goed gevoel, dat weer snel voorbij gaat,  
maar een vreugde die een levenshouding wordt,  
leven met verwachting, met een vaste basis,  
je weet: ik ben geaccepteerd,  
de God van deze wereld ziet naar mij om en heeft mij lief.  
Hij wil mij ondersteunen waar ik steun nodig heb,  
Hij wil mij leiding geven, waar ik leiding nodig heb,  
Hij wil mij moed geven als ik het niet meer zie zitten.  
Die levenszin, dat vertrouwen, die diepe vreugde biedt Jezus aan.

Met Jezus aan tafel zitten,  
zet je op het spoor van wat in de Bijbel heet: het Koninkrijk van God.  
Dat betekent: 'gered worden':  
van een dwaalspoor geplaatst worden op de weg van Gods Koninkrijk.

Die vreugde vindt z'n uitwerking in een levenshouding,  
waarin vrede en gerechtigheid een hoofdrol spelen.  
Als je Jezus in je huis ontvangt,  
ga je je gewoonten, je gedrag, je relaties  
leggen naast de regels van het Koninkrijk van God  
en vraag je je af:  
bevorder ik dat Koninkrijk of beschadig ik het juist.

Zacheüs zag dat hij bezig was dat Koninkrijk af te breken;  
zijn omgang met geld leidde tot onderdrukking en uitbuiting.  
Hij bracht schade toe aan anderen  
en ook schade aan zijn eigen innerlijk.  
Maar door Jezus' aanwezigheid in zijn leven veranderde hij:  
Hij leerde te delen en te geven.

Als je Jezus in je huis ontvangt,  
dan komt er iemand binnen  
die het leven van Gods Koninkrijk koestert en uitbouwt.  
Wanneer je jouw leven met Hem verbindt,  
zul je merken hoe dat jezelf langzaam maar zeker verandert.  
Je prioriteiten worden anders,  
je gaat de wereld bekijken met zijn ogen,  
en je stelt jezelf de vraag:  
Wat moet er gebeuren? Waar kan ik helpen?

Met deze vragen houdt ook de Wereldcontactgroep zich bezig.  
Ze verwachten geen wonderen,  
maar alle kleine beetjes helpen.....  
Zo vragen zij vandaag onze aandacht  
voor het project van de Stichting Wees-kind in Peru,  
Die stichting zorgt ervoor dat er 130 verwaarloosde kinderen in Peru  
elke dag tenminste één keer samen aan tafel kunnen voor een warme maaltijd.  
Om dat mogelijk te maken is er dringend behoefte aan een fornuis,  
waarop die maaltijden kunnen worden klaar gemaakt.  
Door hieraan een geldelijke bijdrage te leveren.  
werk je een beetje mee aan dat Koninkrijk van God,  
waarin niemand hongert lijdt

en word je betrokken in het levensplan van Jezus.....

Van toeschouwer vanaf een afstand, vanuit een boom,  
werd Zacheüs tot een mens die deelde van wat hij bezat.

Mooi, wat er gebeurde met Zacheüs.

En wij?

Kom, doe mee! Luister naar Jezus' stem.

Laat hem bij je binnen komen en ontvang zijn liefde.

Die wordt je zomaar aangeboden.

Laat jezelf door Hem veranderen,

en laat de wereld waarin wij wonen een beetje mooier worden.

Zeg nooit, 'deze wereld is gebroken en tot weinig goeds in staat',

Dat land om van te dromen ligt dichterbij dan je denkt.

Amen.

\* 'Eten met Jezus - bijbelstudies over maaltijden in Lucas'  
(*Stefan Paas, Gert-Jan Roest en Siebrand Wierda*)