

**Marcus 5, 21-43 - 3 februari 2013 - Wehl - Avondmaalsviering
ds. Arja Oude Kotte-de Boon**

Thema: "Geraakt worden!"

Gemeente ,

Dat was wat deze week.....
de toespraak van Koningin Beatrix,
waarin ze aangaf dat zij op 30 april a.s. aftreedt als koningin van ons land.
Het zat eraan te komen,
we wisten allemaal dat het niet zo lang meer zou duren.
De draaiboeken lagen al jaren klaar
bij de regering, de media, de fabrieken, de winkelketens.....
Nederland zat erop te wachten.
Maar toch.....
toen de majesteit haar besluit kenbaar had gemaakt,
leek de hele bevolking van z'n stuk gebracht.
We waren geraakt.
Wat verstandelijk al lange tijd werd geweten,
kreeg een enorme emotionele lading.
Het hart, het gevoel ging mee spreken.
Nederland werd zich de afgelopen week bewust,
wat deze koningin betekent voor mensen.

We werden deze week ook geraakt door verhalen en beelden
van de watersnoodramp van 1953.
Wat 60 jaar geleden gebeurde leeft nog altijd onder veel mensen.
Angst die nooit meer overging.....
Wat ook niet vergeten werd
is de dankbaarheid van de slachtoffers
voor het onderdak dat toen geboden werd door vreemden.
Er zijn vriendschappen uit ontstaan
die tot op de dag van vandaag voortduren.
Harten werden geraakt.

Marcus is ook geraakt,
tot in het diepst van zijn wezen!
Hij opende zijn hart voor Jezus van Nazareth.
Hij heeft Hem waarschijnlijk niet persoonlijk gekend,

maar hij had over Hem horen vertellen en kwam er niet meer van los.
Het veranderde zijn leven.
Wat hij ontdekt had, wilde hij niet voor zichzelf houden.
Dat gunde hij iedereen.

Hoe zou hij wat hij gevonden had aan de man brengen?
Het mooiste zou zijn als de mensen hetzelfde zouden ervaren als hij:
zelf tot de ontdekking zouden komen wat Jézus voor je leven kan betekenen.
Dingen die je zelf ontdekt, spreken je immers meer aan?
In het verhaal dat hij opschrijft tekent Hij Jezus als een raadsel.
Bijzonder is Hij, ongrijpbaar, altijd anders dan je verwacht,
zo menselijk en toch ook altijd weer meer.....
In elk verhaal verstoopt Marcus de vraag:
"Wie is toch deze Jezus?"
Zó probeert hij de mensen nieuwsgierig te maken,
in de hoop dat ze op zoek gaan naar het antwoord op de vraag: :
'Wat betekent deze Jezus voor mij?'

In het gebeuren van vandaag worden veel mensen door Jezus geraakt.
Allereerst **de menigte**.
Velen hebben over Hem horen vertellen.
Misschien zijn ze op sensatie belust en willen Hem zelf wel eens meemaken.

*Vandaag de dag zouden we spreken over een hype,
zou het op facebook te lezen zijn,
en zou er volop over getwitterd worden...
Ik moet denken aan al die mensen die deze week in beeld kwamen,
geen TV-programma zonder gasten,
die zo nodig moesten vertellen dat ze Beatrix persoonlijk kenden. .
Tot in de fitnesses werden de kijkers er deelgenoot van gemaakt,
Media hadden 'nieuws' te over.
Tot aan het onbenullige toe.
En ook het bedrijfsleven wreef zich in de handen,
men rook geld,
'Ja, misschien betekent de troonswisseling wel het einde van de
economische crisis.'
Het komt voor mij in de buurt van volkshysterie.*

In de massa bevindt zich ook **Jairus**, een man met macht en gezag.
Wanhopig is hij.
Zo wanhopig dat hij zich tussen een menigte begeeft,

waar hij zich als hoofd van de synagoge en vrome Farizeeër.
onder normale omstandigheden boven verheven voelt
Maar zijn dochter is ernstig ziek, ten dode opgeschreven!
En deze Jezus.....
hij heeft gehoord dat Hij zieken geneest.
Stel, dat Hij ook zijn dochter?".....
Geraakt door het verhaal over Jezus is er hoop in hem gegroeid
en gewend als hij is om op de voorgrond te treden,
wringt Hij zich naar Jezus toe
- hij heeft daarbij ongetwijfeld zijn ellebogen gebruikt -
en spreekt Hem vrijmoedig aan.
En Jezus, op zijn beurt geraakt door de woorden van Jairus,
gaat met hem mee.

Maar wat vervelend dat daar nu net met **die vrouw** tussen komt
en voor zoveel oponthoud zorgt.
Teneinde raad is ze, na al die jaren.
Geen dokter is er tegen haar kwaal opgewassen.
Vies voelt ze zich en met de nek aangekeken,
ze is immers onrein.
Maar die Jezus, zo heeft ze horen vertellen,
denkt anders over onreinheid!
'Niet het lichaam is onrein, niet de buitenkant,' , zegt Hij,
'maar wat er in een mensenhoofd en -hart aan kwade plannen wordt uitgebreed!'
Zou ze het wagen?
Angstig is ze geworden, na jaren van afzondering.
Ze gaat,..... aanspreken durft ze Hem niet, met al die mensen om haar heen.
Maar, als ze nu eens.....
Zèlf geraakt door Hem, wil ze nu Hèm aanraken.
Ze gelooft dat slechts het aanraken van zijn kleding voor haar genoeg is.

Rondom Jezus, als zijn bodygards, lopen de **leerlingen van Jezus**
Ze zijn mateloos geïrriteerd

Al die mensen, die maar tegen hen aanduwen.
Kunnen ze hen nu nooit eens rustig met Hem alleen laten?
Wat een rare vraag van Jezus trouwens : "Wie heeft mij aangeraakt?"
Hoewel zelf zó geraakt door Jezus dat ze zijn leerlingen zijn geworden
en Hem volgen overal waar Hij gaat,
begrijpen ze nog steeds niets van Hem
en zien ze het verschil niet tussen:
'aangeraakt worden' vanwege de drukte en

'geraakt zijn' omdat er een beroep op je gedaan wordt.
Een raadsel blijft Jezus voor hen.
Hij is altijd anders, dan ze denken.

En is daar tenslotte **Jezus zelf**, om wie het allemaal draait.
Tot in het diepst van zijn ziel geraakt
door mensen die er slecht aan toe zijn.
Maar ook door wie het schijnbaar voor de wind gaat.
Iedereen gaat Hem ter harte:
Rijken en armen, zieken en gezonden,
kinderen en volwassenen, gelovigen en twijfelaars,
Hij ziet ze allemaal en doorziet ze.
Hun weet van hun verborgen angsten en verlangens.
Hij kijkt tot in hun diepste wezen.
Wie het goed met zichzelf heeft getroffen, wijst Hij terecht.....
voor hun eigen bestwil.
Wie het slecht heeft in deze wereld, geeft Hij een ereplaats.
Hij heeft hen allemaal lief, stelt zich voor iedereen open.
Voor Jan en allemaal opent Hij zijn hart.

Daarom merkt Hij het ook dat een zieke vrouw Hem aanraakt.
Hij voelt dat deze aanraking meer is dan zomaar een botsing in de drukte.
Zijn open houding en zijn ontvankelijkheid,
maken Hem gevoelig voor signalen.
De aanraking van de vrouw vangt Hij op als een S.O.S. signaal.
Ze zoekt bij Hem kracht, om verder te kunnen.
En als vanzelf -
Hij hoeft er niet eens zijn best voor te doen, omdat Hij is, wie Hij is -
stroomt uit Hem de goddelijke kracht naar deze vrouw toe.
Aangeraakt door haar -
aangeraakt door, zeg maar, de nood van de wereld -
deelt Hij uit van wat Hijzelf ontvangen heeft.
Kracht van zijn kracht.

In wie herkennen we ons - u, jij en ik -
in die menigte die is toegestroomd?
Zijn we nieuwsgierig naar wat Jezus zegt en doet?
Wel geïnteresseerd, of toch wat op een afstand.
Hem niet te dichtbij laten komen,
want je weet maar nooit of Hij je doorziet en aanspreekt?

Of lijken wij meer op **Jairus?**

die zichzelf goed kan redden, maar

- als de nood aan de man komt en hij zelf aan het eind van zijn mogelijkheden is -
Jezus smeekt om hulp.

Zien wij in Jezus een soort EHBO-post?

Of liever: een laatste hulp bij ongelukken?

Misschien voelen wij ons als **die vrouw** -

al zo lang zeulen we onze lasten en zorgen met ons mee,
die we liever verborgen houden voor de buitenwereld.

Of herkennen we ons in **één van de leerlingen?**

We willen Jezus wel volgen ,

hebben er ook wat voor over, onze tijd en ons geld,

maar af en toe raken we geïrriteerd

door alle meelopers die er zelf niets voor doen,

die zich niet voor de goede zaak van Jezus inzetten

en zo weinig over hebben voor hun geloof.

Misschien ergeren we ons af en toe aan Jezus zelf:

zo vreemd wat Hij wil, zo anders dan in onze wereld gebruikelijk,

zo tegendraads, zo veeleisend, zo onmogelijk!

We begrijpen er bij tijd en wijle niets van,

ons leven wordt er door in de war gegooid,

de dingen zet Hij op z'n kop.

Maar goed dat we kerk en wereld gescheiden moeten houden

Daar staat Jezus,

achterna gelopen door nieuwsgierigen, op sensatie-belusten, zieken,

armoedzaaiers, geldgraaiers, koplopers, achteraancomers, geïrriteerden.....

Zijn hart gaat voor hen allemaal open!

Hij reageert op hen en deelt aan hen uit:

Leven van zijn leven, kracht van zijn kracht! Liefde van zijn liefde!

Straks vieren wij Avondmaal, Jezus deelt uit:

brood en wijn, tekenen van zijn leven, zijn kracht, zijn liefde.

Ik wens ons toe dat wij geraakt zullen worden

door zijn kracht en liefde die naar ons uitstroomt.

Dat wij die niet voor onszelf houden,

maar er op onze beurt van zullen uitdelen.

Amen.