

Matteus 25 : 14-30 en Jes. 48 : 17.-21 -

Viering met Wereldcontactgroep 6 nov. 2011 te Wehl

Mensen van God,

De gelijkenis van de talenten.....,

"Ieder mens in onze wereld draagt verantwoordelijkheid,
de één meer, de ander minder, afhankelijk van je draagkracht. "
zo maakt Jezus duidelijk in de gelijkenis over de talenten.

Drie mannen ontvangen van hun werkgever als hij een grote reis gaat maken,
een som geld in de mate waarin ze het aankunnen.

Ze worden niet overvraagd,

de ene mens kan nu eenmaal meer aan dan de ander.

Het is 'maatwerk' wat de vertrekkende heer levert.

Er is sprake van 'talenten'.

Met een talent wordt hier niet in de eerste plaats

iemand's gave of bekwaamheid bedoeld,

maar een gouden muntstuk ter waarde van 6.000 denaries,

Eén denarie was een normaal dagloon voor een arbeider in Jezus' dagen.

Het was dus niet niks wat de heer zijn dienaren toevertrouwde

en in beheer gaf.

Hoe gaan de dienaren om met hetgeen ze toevertrouwd hebben gekregen?

De mannen die 5 en 2 talenten krijgen gaan er direct mee aan de slag,

De derde - die van het ene talent - gaat heel anders te werk.

Hij stopt het veilig in de grond.

Op zichzelf genomen handelde hij correct,

want het begraven van geld ter beveiliging voor dieven

werd in Palestina door de rabbijnen aanbevolen.

Je zou in deze tijd van financiële crisis zelfs kunnen denken

dat hij juist verstandig is door niet te speculeren op de beurs

en dergelijke dingen meer.

Maar of hij nu angstig was om het geld te verliezen,

of lui en gemakzuchtig en geen zin had om z'n handen te branden,

wie zal het zeggen?

In eerste instantie krijgen we niet te horen waarom hij zijn talent in de grond stopt.

Uit het vervolg van het verhaal blijkt,

waar het Jezus precies om gaat:

Het wordt ons duidelijk door de manier waarop hij hen aanspreekt:

De eerste twee noemt Hij: 'goed en betrouwbaar'

De derde: slecht en laf.
Het draait dus om de relatie tussen de heer en zijn dienaren.
De twee eersten geloofden in hun meester en de zaak die hem ter harte gaat.
Daarvoor wilden ook zij zich inzetten.
De laatste liet het afweten.
Hij reageerde niet op de oproep
om met het toevertrouwde bezit naar eigen kunnen aan de slag te gaan.
Hij laat het afweten.
Uit angst, zoals hij later zelf zegt.
Daarom had hij de veiligste weg gekozen en het geld in de grond geborgen.

Het gaat in de gelijkenis om het thema: Angst en vertrouwen.
Vertrouwen houdt in dat je risico's durft te nemen.
Wie niet waagt, die niet wint!
In plaats van vrij te leven
en het aan te durven iets met zijn ene talent te doen,
om de wereld verbeteren,
speelt hij op zeker.
Maar het ergste is dat hij zijn heer zelf er de schuld van geeft:
Heer. Ik wist van u dat u strengt bent,
en binnen wil halen waar u niks voor gedaan hebt.....
daarom, uit angst, koos ik het zekere voor het onzekere!
Zo trekt hij de integriteit van zijn meester in twijfel.
En velt een oordeel over zijn heer.
Hij schuift zijn eigen luiheid en ontrouw, zijn meester in de schoenen.
onder het mom van angst,

De heer maakt in zijn reactie duidelijk
dat voor hem deze dienaar onbruikbaar is.
Hij heeft volledig gefaald in de hem toevertrouwde verantwoordelijkheid.

Met deze gelijkenis wijst Jezus ons erop
dat wie zich inzetten voor de wereld van God,
wie meewerken aan het doel dat Hem voor ogen staat:
- deze wereld rechtvaardiger, -
die zijn 'goed' bezig.
Maar wie niet bereid zijn daaraan een bijdrage te leveren,
die zijn niet bruikbaar,
voor hen is in Gods Koninkrijk geen plaats.
De man heeft het over zichzelf afgeroepen.

Jezus onderwijst de mensen
dat wij naar onze rijkdom moeten kijken,
als 'gekregen',
om er vervolgens iets mee doen.
Ons leven is bestemd om vrucht te dragen.
Het is belangrijk dat wij wagen,
ook al maken wij daarbij fouten.
Want als wij niets doen, begraven wij onze gaven en talenten,
èn onszelf,
zijn we van geen enkel nut voor Gods plan met zijn schepping.

Het gejammer en tandengeknars wáren al onderdeel van de levenshouding van de
derde dienaar,
toen hij zijn verantwoording niet nam,
en zich aan zijn opdracht onttrok..
Die levenshouding zal nu ook zijn toekomst bepalen.

Jezus stelt ons een vraag:
Wat doe je met het bezit dat je toevertrouwd hebt gekregen?

Amen.