

Numeri 6, 22-27 en Lucas 24, 50,51 - 5 januari 2014 - Wehl
(ds. Arja Oude Kotte-de Boon)

Thema: 'Gezegend ben je'.

Met de zegen worden twee kanten van God belicht:

God die een belofte doet: Ik zal er zijn voor jou.

En tegelijk een gebed van de kant van de mens:

de wens: moge de Heer je nabij zijn.....

Die kant van de zegen klinkt door in de Nieuwe Bijbelvertaling:

Daar lezen we:

Moge de Heer u zegenen en u beschermen,

moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,

moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.

Lieve gemeente,

'Gezegend ben je!'

Dat wordt weleens ironisch gezegd, als je iets negatiefs ten deel valt.

Zo van: Nou, daar ben je mooi klaar mee!'

Gezegend? Maar niet heus.

Of:

"Mijn zegen heb je!'

Nog zo'n opmerking.

Ook al niet positief bedoeld.

De ander vindt het best, maar is niet erg betrokken; eerder onverschillig.

'Je bekijkt maar wat je doet. Je zoekt het zelf maar uit. '

Twee manieren van het gebruik van het woord 'zegen',

die in het geheel niet stroken met de werkelijke betekenis van het woord.

'Zegen' is de tegenhanger van 'vloek'.

Een vloek uitspreken houdt in: kwade woorden op iemands leven leggen.

Het is meer dan: iemand iets kwaads toewensen,

er gaat een negatieve werking van de gesproken woorden uit.

Een zegen uitspreken betekent daarentegen : 'goede woorden spreken'.

Iemand 'het goede' toewensen.....

maar ook een zégen gaat dieper dan alleen maar toewensen.

Ook hier geldt: er gaat een positieve werking van de woorden uit.

Die woorden dóen werkelijk iets met je,

Er gaat kracht vanuit,

die een weldaad is voor degene voor wie de woorden bedoeld zijn.

De zegen namens God gaat gepaard met een handoplegging,
Je hóórt de woorden niet alleen,
je ondergaat ze ,
ze dringen door in je binnenste,
en dan begint er iets te stromen in je:
Kracht van zijn Kracht.....
Liefde van zijn Liefde.....
Inspiratie van zijn Inspiratie.
Dat is de gedachte achter de zegen
die Kees straks ontvangt als hij tot ouderling bevestigd is.

In de bijbel lezen we al in het eerste boek dat God mensen zegent.
Direct nadat de mens geschapen is, zegent Hij die mens.
De zegen van de Schepper ligt dus aan de basis van het menselijk bestaan.
Nog vóór de mens spreekt, zegent God zijn bestaan.

De woorden die bij de zegen horen lezen we in Numeri 6 .
De zegen die daar aan het volk in de woestijn gegeven wordt,
klinkt als een gedicht..... het zijn prachtige woorden en beelden..
Drie regels klinken er, die elk uit twee delen bestaan.
Elke regel begint met 'de Heer' -
die vier onuitgesproken Hebr. etters JHWH - de Godsnaam.
Ooit vertaald door een predikant met:
Betrouwbare Nabijheid - Liefdevolle Aanwezigheid,
In die Naam van God ligt zijn wezen; hoor je hóe Hij is.
Die Naam van God verbindt zich met wie jij bent, met jouw leven.
Zonder de kracht van de Naam van de zegenende God
verliest de zegen zijn eigenlijk waarde.
Tot driemaal toe, dus met grote nadruk,
klinkt in telkens andere woorden,
hoe 'Hij die erbij is' betrokken is bij de mens.

Ten eerste:

'De Heer zegene je en Hij behoede je..... ''
De Liefdevolle Aanwezige preekt goede woorden over je uit.
Luister goed, je Schepper zegt:
'Het is goed dat je er bent! Je mag er zijn! '
Het gevolg daarvan is dat Hij je wil behoeden, beschermen,
je wil omringen als een beschermende muur.

Ten tweede:

"De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig..... '

Dat wil zeggen:

De Betrouwbare Nabije kijkt met liefde en genegenheid naar jou.

Hij keert zijn gezicht niet van je af, integendeel,

God ziet je graag, is blij met je.

Daarom gaat zijn oneindige goedheid naar je uit.....

telkens weer, wat er ook gebeurt in je leven.

Zijn genade is altijd meer, dan het verkeerde dat je doet.

Een mens kan Gods genegenheid nooit verliezen,

je kunt altijd bij hem terecht.

Ten derde:

'De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geven je vrede.....'

De Eeuwig Barmhartige heeft zijn oog op jou laten vallen.

Hij heeft je op het oog.

Je bent geen nummer maar iemand aan wie Hij zorg wil schenken.

Daarmee schenkt Hij je zijn vrede, zijn shalom,

geluk en harmonie in alle opzichten.

Wat doen deze woorden met ons?

Ik weet van mensen die wanneer ze in paniek zijn,

deze zegen voor zichzelf uitspreken,

en telkens achtereen herhalen.

Ze durven er zich aan over te geven

en komen er door tot rust.

Maar toch: de zegen is geen garantie dat je niets ergs zal overkomen.....

de zegen is geen voorbehoedsmiddel tegen onheil.

Ook een gezegend mens blijft een gewoon mens,

met alles wat bij dat mens-zijn hoort.

Als gezegend mens mag je echter weten

dat je niet alleen staat in wat je overkomt.

dat er Iemand met je meetrekt.....

die je belooft dat Hij er altijd zijn zal, daar waar jij bent.

En dat bij al wat je overkomt je gezien en gekend wordt.

De zegen van God,

die wordt in alle kerken wekelijks uitgesproken.

Er zijn mensen die alleen voor die zegen komen,

die bemoediging willen ze niet missen voor de week die voor hen ligt.

Het uitspreken van de zegen

is echter niet alleen aan dominees en pastoors voorbehouden.

Ieder mens kan een ander zegenen:

In de RK-traditie was het vroeger gebruikelijk
dat ouders hun kinderen 's avonds voor het slapen gaan
zegenden met een kruisje op het voorhoofd.

Daarmee legden zij de naam van God op hun kind,
een bede om bescherming in de nacht.

Wij kunnen voor elkaar tot zegen zijn...

Zelf gezegend, kun je die zegen doorgeven aan anderen.

Door goede woorden over elkaar te spreken,

door de ander werkelijk te zien,

juist diegenen die zo gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Over 'gezegend zijn' ging het vanmorgen,
over God die zijn Naam verbindt met die van ons,
als gemeente en ieder persoonlijk.

Mooiere woorden kon ik niet bedenken
aan het begin van het nieuwe jaar

Amen