

Liturgie Thomasviering 21 april 2013

Medewerking: kinderkoor The Young Voices

Vorbereiding: Liturgiecommissie
organist: Steef Oosterbeek
voorganger: ds. Arja Oude Kotte-de Boon

Koorzang: 'Voor jou is er een plek op deze aarde'

Welkom en Inleiding op het thema: 'Vriendschap'

Lieve mensen, dag jongens en meisjes,
welkom in deze Thomasviering,
een viering die anders is dan een gewone kerkdienst,
en toch ook weer niet helemaal anders.
Want ook vanmorgen hopen we God tegen te komen,
in wat we hier in de kerk zeggen en doen.
Het is om fijn om hier bij elkaar te zijn,
met bekende mensen en onbekende,
en juist omdat we hier vanmorgen bij elkaar zijn,
in het huis van God,
horen we bij elkaar,
en zijn we een beetje elkaars vrienden,
want we delen samen iets wat belangrijk voor ons is in het leven:
ons geloof in God en in Jezus.
Dat gaan we met elkaar vieren,
door erover te zingen, door te bidden, door te luisteren, door stil te zijn,
en ook door met elkaar te delen:
brood en druiven,
zoals vrienden het fijn vinden om met elkaar te eten .

Wat **anders** is dan in een gewone kerkdienst is, dat er geen preek gehouden worden. ,
het is de bedoeling dat we allemaal zelf iets gaan doen,
Dat gaan we straks uitleggen.

We noemen deze viering een Tomasviering, naar de leerling van Jezus
die niet zo gemakkelijk te overtuigen was
van wat anderen hem vertelden.
Hij wilde het zelf ervaren, voordat hij kon geloven,

Thomas, een mens als wij, met vragen en twijfels,
die daar openlijk voor uit kwam, en zo de vrede vond die hij zocht.....

Aansteken van de Thomaskaars:

Wie ben jij, wie is die Ander? Ik-ben-er-voor-jou, voorgoed.

Zingen: 'Vriendschap, vrij en ongedwongen' (Piet Vliegthart) Melodie Gezang 300.

1. Vriendschap, vrij en ongedwongen,
zonder vriendschap kun je niet.
Iemand helemaal vertrouwen
in je blijdschap en verdriet.
Wie ben jij, wie is de ander?
Zoeken wat herkenning biedt.

3. Samen vechten, samen werken,
kwetsbaar, open voor elkaar,
schurend, slijpend, samen sterker,
bij verschil veranderbaar.
Wie ben jij, wie is de ander?
Groeien doe je aan elkaar.

2. Idealen in het leven
Vul je samen verder in.
Voor een nieuwe toekomst leven
Geeft aan vriendschap diepe zin.
Wie ben jij, wie is de ander?
Elkaar tot bemoediging.

4. In de vriendschap tussen mensen
is het God zelf die ons groet.
't Hoogste wat wij kunnen wensen:
Lof zij God die ons ontmoet.
Wie ben jij, wie is die Ander?
Ik-ben-er-voor jou, voorgoed.

Gebed om Gods nabijheid

God, ze zeggen
dat u een vriend bent
bij wie je kunt schuilen.
Iemand die je zelfs
zonder woorden begrijpt.
Iemand die je niet laat vallen
als het eens wat minder gaat.
Bij wie je houvast vindt
om verder te gaan.

Doe ons ervaren
dat dat wáár is.
Geef ons het geloof
dat u naast ons blijft staan,
dat u ons steunt
waar andere vrienden
het laten afweten.

En help ons om zelf
een vriend te zijn,
trouw aan de mensen
die ons lief zijn
en een steun en toeverlaat
voor ieder die zich alleen voelt
en naar een vriend verlangt.

Koor: 'Lees maar in de bijbel'.

Wat zegt de bijbel over vriendschap?

Mag ik u/jullie eens een vraag stellen?
Wanneer noem je iemand een vriend'?

.....
In de bijbel lezen we niet zoveel over vriendschap,
wèl over liefde!

En dat is niet zo vreemd, want vriendschap is een vorm van liefde.
Het is ook 'houden van', geraakt worden door iemand,
je verbonden voelen, je prettig voelen bij de ander, elkaar vertrouwen,
alles aan elkaar kunnen vertellen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat het wordt doorverteld,
geheimen delen, elkaar iets gunnen, je inzetten voor het belang van de ander,
elkaar kennen in je goede en minder goede eigenschappen,
Die vriendschap uit zich in de manier waarop je met elkaar omgaat.

Er staat een verhaal in de bijbel over vier mannen, die hun verlamde vriend op een brancard door
het dak van een huis laten zakken om hem bij Jezus te brengen, in de hoop dat die Hem zal
genezen.
Het was een hele klus, die ze voor hem over hadden.

Ergens anders lezen we in de bijbel dat Jezus zijn leerlingen 'zijn vrienden' noemt.
Wanneer Hij afscheid van hen neemt, als Hij weet dat hij zal sterven, zegt Hij tegen hen:
"Er is geen groter liefde dan je leven te geven voor je vrienden."
Hier horen we dat liefde en vriendschap alles met elkaar te maken hebben.

Een mooi voorbeeld van echte vriendschap is het verhaal over David en Jonathan.
Jonathan is de oudste zoon van koning Saul
en David de herdersjongen die de reus Goliath had verslagen.
David speelde vaak op de harp voor koning Saul als die zich ongelukkig en verdrietig voelde.
De koningszoon en de herdersjongen raken bevriend.
Het zegt ons dat vriendschap niet kijkt naar uiterlijke dingen, maar dat het om het innerlijk gaat,

Lees: 1 Sam. 18:1-4 ; 19:1-5 ; vertellen over 20: (35-43)

David en Jonathan kiezen voor elkaar. En dat was zeker niet gemakkelijk,
want Koning Saul, de vader van Jonathan, haatte David.
Kiezen voor David betekende voor Jonathan kiezen tegen zijn vader.
Kiezen voor een vriendschap betekent soms dat anderen je zullen veroordelen en verwerpen.

Er is nog iets dat opvalt aan de vriendschap tussen Jonathan en David.
Jonathan wist diep in zijn hart, dat God David had uitgekozen om koning van Israël te worden.
Voor Jonathan moet dit niet gemakkelijk zijn geweest omdat hij als oudste zoon van de koning de
opvolger van zijn vader zou zijn.
Maar Jonathan kiest niet voor zijn eigen belang,
hij kiest ervoor om zijn vriend David te helpen en te beschermen tegen de haat van zijn vader.
Zo blijft Jonathan trouw aan zijn vriend.

In zo'n oprechte vriendschap schemert de liefde van God door.
In echte vriendschap zit iets van de liefde van God voor mensen.
Een echte vriend is een geschenk van God,
In een echte vriend 'is het God zelf die ons groet'.

Toon Hermans schreef ooit eens een klein gedichtje over 'een vriend'

*Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend*

Koorzang: 'Heer, U kent mij als geen ander'

Inleiding op de Heilige Chaos

Heilige Chaos : *(Deze begint bij het klinken van de klankschaal.*

1. Bekijken van 'het kerkgebouw' dat op de gemeente avond is 'gebouwd'. (kerkzaal) – Arja
2. Activiteit voor de kinderen en luisteren naar muziek over vriendschap (in Ons Huis)
3. Voorbeden met betrekking tot vriendschap opschrijven (hoek van de kerkzaal)
4. Boekjes en gedichtjes over vriendschap (in de consistorie)
5. Een vriendschapswens ophangen in de vriendschapsboom
 6. Puzzel maken: beroemde vrienden (in de kamer van Bram)
 7. Meditatie in de gedachtenishoek (bij de kaarsenJ)

(en eindigt bij het geluid van de klankschaal. Iedereen neemt weer plaats in de kerkzaal)

Allen terug in de kerk:

Koorzang: 'Hij is groot en geweldig' en 'Heer onze Heer'

Toelichting op de Agapèviering:

Met elkaar de maaltijd vieren,....
Jezus deed het met zijn vrienden,
En toen Hij niet meer temidden van hen leefde,
gingen ze ermee door: een liefdesmaal: Agapè.
Zo doen volgelingen van Jezus dat
tot op de dag van vandaag.
'Ze breken het brood
met blijdschap en in eenvoud'
En w ij vieren het hier vandaag met elkaar. .

Vier mee wanneer u wilt.
Maar schroom niet,
om brood en druiven voorbij te laten gaan,
wanneer u zich daarbij niet prettig voelt.
En weet desondanks,
dat u erbij hoort en dat Gods liefde voor iedereen is.

We vormen een kring.

Inleidende woorden:

Wij gedenken:

In het brood is het graan en de akker,
is de wassende maan en de brandende zon,
is de ploegende boer en de hand van de bakker –
is de Bron.

Etend proeven wij het geheimenis
dat in dit alles de Ene God bij ons is.

In de druiven is de wijngaard,
is de wassende maan en de brandende zon
is de werkende wijngaardenier, de hand van de plukker,
is de Bron.

En wij proeven het geheimenis
dat in dit alles de Ene God bij ons is.

Breken en delen,.....

Met brood en druiven vieren we Gods Liefde die mensen met elkaar verbindt;
vieren we de vriendschap in ons leven.

Zingen : Tussentijds lied 197

1. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want we moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen,
Ook al ben je groot of klein,
samen delen is pas fijn.

2. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
Wij zijn in de wereld niet alleen,
God kent iedereen bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al ben je groot of klein,
God wil onze Vader zijn.

3. Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de kring hier samen één,
vrienden die elkaar vertrouwen, samen aan de wereld bouwen,
Zijn we groot of zijn we klein, we mogen Jezus' vrienden zijn.

Delen van brood en druiven

Gebed (van Anselm Grün) en Het Onze Vader

Zingen: 'Ik zal er zijn' Uit: The Young Verdi'

1. Als je eenzaam bent of in het duister,
denk dan aan mij en roep mijn naam.
Als geen mens je kent en niemand luistert,
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan.

2. Drukt de hele wereld op je schouders,
en zorgen spoken door je hoofd.
Er is iemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en die echt in jou gelooft.

Refrein: Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen, ik zal er zijn.
Als een ster in donk're nachten zal ik wachten, ik zal er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen,
Wees niet bang ik laat je nooit alleen.
Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen, ik zal er zijn.

Collecte is bestemd voor Kinderen in de Knel

Heenzending:

We waren hier bijeen
ieder met zijn/haar eigen levensverhaal
we spraken en zongen over vriendschap
we hebben om vriendschap gebeden,
hopelijk hebt u iets van vriendschap ervaren,
neemt u er iets van mee naar huis.
Laten we tot slot elkaar Gods vrede toewensen:

Slotlied 'Vrede wens ik je toe'

7



1. Vre - de wens ik je toe. Lief - de wens ik je toe.
2. Ze - gen wens ik je toe. Aan - dacht wens ik je toe.

1. Mo - ge God je be - hoe - den, leef met zijn lief - de. Vre - de wens ik je toe.
2. Dat er men - sen zijn met wie je kunt de - len. Ze - gen wens ik je toe.

Zegen

Eeuwige God,
zegen onze ogen
om op zoek te gaan naar het goede in de ander
en met uw ogen te leren kijken naar onze medemens.

Zegen onze oren
om de noodkreet te verstaan achter stille woorden
van mensen die een beroep op ons doen.

Zegen onze mond
om op het goede moment het juiste woord te spreken
Zegen onze handen
om de vele goede gaven van het leven met anderen te delen
en om mensen in uw naam samen te brengen.

Zegen onze voeten
om in het leven van elke dag
uw wegen van vrede en verzoening te gaan.
Zend ons naar plaatsen waar mensen wachten
op uw vriendelijk woord.

De liefdevolle God,
zegene ons doen en laten
om anderen tot zegen te zijn.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

Koorzang: 'Heer, ik prijs uw grote naam'