

Wehl  
14-4-2013  
3<sup>e</sup> paaszondag  
1<sup>e</sup> lezing Genesis 4: 1-10  
2<sup>e</sup> lezing Johannes 10: 7-18

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Ook na Pasen  
lijkt de wereld en alles om ons heen  
weer gewoon door te gaan.

En zo was het ook voor de eerste christenen.

In die allereerste brieven  
die aan christenen geschreven werden  
hoOr je bijvoorbeeld Petrus  
de mensen al waarschuwen.

Petrus hoor je al waarschuwen:  
de duivel, de tegenpartij  
sluip rond als een briesende leeuw  
op zoek naar prooi.  
Mensen weest nuchter en waakzaam  
want het kwaad loert op je  
om je te pakken te krijgen.

De gevaren voor de eerste christenen  
waren anders dan voor ons:

Die eerste christenen groetten elkaar enthousiast  
met de belijdenis: Jezus is Heer.  
Dat kon je goed opbreken  
Caesar was Heer  
en sommige christenen zijn tot groot vermaak

voor de leeuwen gegooid.

Elke tijd heeft zo eigen gevaren en bedreigingen.  
Jezus is Heer  
Heet dat vandaag misschien:  
De economie is Heer  
Heer en meester

Of is onze vrijblijvendheid  
een nog groter gevaar?

Petrus probeert die eerste christenen  
te stimuleren om hun problemen  
voor te leggen  
aan de grote Herder van de gemeente  
Jezus als de goede herder.

Dat oud-testamentische beeld  
gebruikt Johannes ook.  
Hoe kun je je God voorstellen  
denk maar aan de inzet  
van een herder.

De Heer is mijn herder,  
mij zal niets ontbreken.

Prachtig, Jezus als de goede herder  
met dat ene lammetje  
op zijn schouders, in zijn armen.  
Wij willen best dat lammetje zijn.  
Thuisgebracht worden in de warme stal.

Toch is herder- zijn behoorlijk riskant  
denk maar aan David.  
David die als jongste  
de boterhammen komt brengen

voor zijn broers in het legerkamp van Saul.  
Daar hoort David Goliath te keer gaan  
als een brullende leeuw  
als een brallende mannetjesputter  
zo'n arrogante macho.  
die met alles de vloer aanveegt.  
Dan is opeens die kleine herder  
in een soort heilige verontwaardiging  
vol vertrouwen op de grote Herder.  
Hij gaat die schreeuwende reus van een kerel tegemoet.

God heeft mij gered uit de muil  
van een leeuw, van een beer  
zal God me dan nu in de steek laten!

Geloof dat bergen verzet, heet dat.

Geen veilige geborgenheid  
achter gesloten deuren  
nee, geloofskracht  
geworteld in de God van Israel  
die mensen doet opstaan  
tegen kwaad, tegen onheil, tegen onrecht.

Een heilige heilzame kracht  
tegen het sluipende, ronddwalende  
loerende macht van het duivelse kwaad:  
De Heer is mijn Herder!

We willen best dat lammetje zijn,  
veilig en geborgen  
maar willen we ook gered worden?

Die broers van David  
voelden zich behoorlijk  
in hun eer aangetast.

Verbeeld jij je maar niets  
dat jij ons kunt redden  
We redden onszelf echt wel!

Het is toch ook niet leuk  
om toe te geven  
dat je jezelf niet kunt redden  
als je afhankelijk wordt van een ander  
Laat staan als jij in je hemd staat  
en je kleine broertje de held wordt

En als Jezus dat dan zegt:  
Ik ben de goede herder  
Willen we dan wel afhankelijk  
van Jezus zijn.  
Afhankelijk, gered  
door Jezus op dat spoor van God  
als de goede herder in ons leven  
gezet worden?

Jezus komt er niet best vanaf  
stenigen willen ze hem, kruisigen.

Tegenover de goede herder  
staan huurlingen  
Volgens Karl Barth zijn wij dat!  
Wij die heer en meester zijn  
over ons eigen bestaan  
wij die toch prima voor onszelf kunnen zorgen  
sterker, je bent toch pas wat  
als je er zelf wat van maakt!

Als het erop aankomt  
gaan toch onze belangen voor  
op hen die niet hier vandaan komen.  
Eerst wij, dan pas anderen

vluchtelingen, vreemdelingen  
dat is toch van zelfsprekend  
waar blijf je anders.....

Hoe klinkt dat ook alweer in Genesis:  
Kain pas op  
het kwaad ligt als een belager  
voor je deur, op de loer  
klaar om je te bespringen  
klaar om je in zijn macht te krijgen  
Kain pas op , voor je het weet  
loopt het uit de hand  
krijg je de sluisdeuren van het kwaad  
niet meer dicht.

Kom nou, ben ik mijns broeders  
mijns zusters hoeder!

Mens, waar ben je, wie ben je  
voor je medemens

Jezus als de goede herder  
beeld en gelijkenis van de allerhoogste  
hij strekt als Gods mensenhoeder  
zijn armen wijduit  
als het ware om Gods wereld heen  
zo hangt hij daar  
uitgestrekt aan het kruis.

Een looser, verliezer  
die zichzelf niet kon redden?

Op de morgen van Pasen  
gaat de deur wagenwijd open  
wagenwijd voor al die mensen  
die zichzelf niet kunnen redden

Ik ben de deur van de schaapskooi  
en hij staat daar met open armen  
er is plaats voor iedereen

De opgestane Heer  
levende deur, opening naar God toe  
Hij strekt zijn beschadigde handen  
zegenend over al die  
dochteren en zonen van God

Over gewone mensen  
die regelmatig de plank misslaan  
de verkeerde keuze maken  
falen en fouten maken.  
Met al hun fouten en gebreken  
neemt God hen in zijn hoede

Opdat zij, opdat wij  
als opgewekte mensen  
opstandige tegengeluiden laten horen  
tegen machten en krachten  
die mensen kleineren en beschadigen.

In alle bescheidenheid en eenvoud  
misschien wel vanuit de marge  
maar toch... met een geestkracht  
met een geloof dat bergen verzet.

Hoeders, herders van mensen in Gods Naam  
opstandingsgeloof  
dat ons bevrijdt van het kwaad dat aan mensen kleeft  
dat ons doet opstaan om te leven  
om er wat van te maken  
dat ons vasthoudt en draagt  
behoedt en bewaart  
in naam van die Goede Herder. Amen

## kyriegebed

Wij roepen tot U  
grote Herder  
Hoeder van mensen  
in een wereld  
waar de nacht nog altijd hoogtij viert.

Dat grote bericht van de opstanding  
gaat onder ons rond  
maar we horen elke dag opnieuw  
over mensen die slachtoffer worden  
van andere mensen.

We zien mensen gebroken door ontrouw  
verdriet, honger, dood  
mensen die elkaar  
de aarde betwisten  
het leven ontnemen  
ongewenst, onbemind

Maak ons tot mensen  
die elkaar behoeden en bewaren  
omwille van Jezus Christus  
de goede Herder  
Laat onze wereld  
niet uit uw handen vallen  
Heer ontferm U over ons.

## gebed bij de opening van het woord

Kom met uw liefde en uw licht  
in ons midden  
raak ons aan  
met de stralen van uw zon  
maak ons tot opgewekte mensen  
die met plezier en enthousiasme  
uw verhalen lezen  
en betekenis geven  
in ons leven  
Kom vogel van God  
en draag ons op de brede vleugels  
van uw geestkracht  
amen

## **voorbeden**

Zoals vandaag het licht weer over ons opging  
zo heeft uw liefde  
ons opnieuw geroepen.  
Hebt Gij ons genodigd  
uw woord zichtbaar te maken op aarde  
uw aanwezigheid te vieren  
om blij te zijn met de blijden  
bedroefd met de treurenden  
om te helpen wie geen helper heeft.

Geef dat wij met plezier en enthousiasme  
mensen van u willen zijn  
Geef dat wij uw stem niet verloren laten gaan  
in het rumoer van onze mensenwereld  
Maak ons  
tot wat wij mogen zijn:  
bevrijd om te bevrijden  
getroost, om te troosten  
geliefd, om lief te hebben

U hebt mensen aan elkaar gegeven  
om elkaars herder en hoeder te zijn  
met geloof en twijfel  
met gaven en gebreken  
maar aangeraakt door Uw Geest.