

Liturgie Startzondag 8 september 2013. – Wehl

Thema: 'Geloven met hart en ziel'

Orgel en piano: Henk Peppelman en Yvonne Beeftink

Trompet: Benny Vonk

Voorgangers: ds. Arja Oude Kotte-de Boon

Afscheid van kerkenraadsleden: Ineke Molewijk, Gerrie Hissink, Mieke Schöffner, Ab Berendsen.

Bevestiging ambtsdragers: Tony van Hasenbroek; Johan Hissink.

Afscheid taakdrager: Corina Eijgelaar

Aanstellen taakdragers: Frits Kranenbarg, Will Wammes en Ab Berendsen

Muziek

Welkom (wilma)

Openingslied : Tussentijds lied 2 : 1 en 3

1. Heer on - ze Heer, hoe zigt Gij aan - we - zig
en hoe on - zeg - baar ons na - bij.
Gij zigt ge - sta - dig met ons be - zig
on - der uw vleu - gels rus - ten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Bemoediging en groet

Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en die nooit laat varen het werk van zijn hand.

Zingen: Tussentijds lied 2 : 4 en 5

4. Gij zijt in alles diep verscholen aanwezig
in al wat leeft en zich ontvouwt.

Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
waat ook ter wereld mensen zijn.

Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Drempelgebed

Toelichting bij het thema: Met hart en ziel geloven

Kyriëgebed – afgewisseld met zingen



Musical score for Kyriegebed, featuring three staves of music in G major and 4/4 time. The lyrics are: Ky - ri - e e - lei - son, Ky - ri - e e - lei - son, Ky - ri - e e - le i - son.

Glorialied: Geroepen om te zingen nr. 47



47 GLORIA IN EXELSIS DEO
Gloria (canon) Taiz

I
Glo - ri - a, glo - ri - a, in ex - cel - sis De - o!

II
Glo - ri - a, glo - ri - a, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja!

III

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Gebed bij opening van de Bijbel
Schriftlezing: Lucas 15, 1-10

Overdenking

Muziek

Zingen : Gezang 488b : 1, 2 en 5

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader
wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Afscheid van ambtsdragers en taakdrager
Bevestiging ouderling en kerkrentmeester
en benoeming taakdragers

Vraag aan de gemeente: (de gemeente gaat staan)

Zingen: Gezang 100 : 1, 2 en 4

1 Er heeft een stem ge - spro - ken,
de Heer was daar!
Antwoordt Hem vast - be - slo - ten,
staat voor Hem klaar!

2. Behoudt het woord, de gaven,
met wakkre zin;
volhardt uw taak te dragen
en leeft daarin!

4. Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.

Dankgebeden, voorbeden, Onze Vader

Inzamelen van de gaven en de kaarten met hartenkreten

Zingen: Gezang 479 : 1, 3 en 4

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voorgebracht.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Heenzending en Zegen