

Liturgie voor de Eredienst in Wehl op zondag 12 februari 31 januari 2016
Viering van het Avondmaal
Zondag Septuagesima

voorganger: ds. Henk Boonen
ouderling: Francisca Best
secondant: Gerrie Wams
geen kindernevendienst
Beeld en geluid: Uilke Buren
Organist : Hans Schimmel

Orgelspel

(Bij binnenkomst van predikant en kerkenraad blijft de gemeente zitten)

Welkom en mededelingen - ouderling

DE VOORBEREIDING

(De gemeente gaat staan)

Bemoediging

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

a. die hemel en aarde gemaakt heeft,

v. die trouw houdt tot in eeuwigheid

a. die niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet

v. De Heer zij met u

a. Ook met u zij de Heer

Intochtspalm: **107 : 1, 2** 'Gods goedheid houdt ons staande

De gemeente gaat zitten

Drempelgebed

Vervolg **Intochtspalm 107 : 4**

Laat ons de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld

Gebed voor de nood van de wereld

[Eindigend met:] zo bidden wij u allen tezamen:

[zingen] Kyrie eleison

[dit zingen wij aan het slot van het gebed]

Wij zingen aansluitend **Lied 304** 'Zing van de Vader die in den beginne'

DE DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de Opening van de Schrift

Schriftlezing Mattheüs 20 : 1- 16

Wij zingen: Lied 990 'De laatsten worden de eersten'

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Wij zingen Lied 387 'Als wij weer het brood geen breken' [keer voorspelen]

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden

Inzameling der gaven

DE DIENST VAN DE TAFEL

NODIGING:

TAFELGEBED

Zingen: 'Heilig, heilig, heilig' – **Lied 985 : 1, 3**

Onze Vader

Vredegroet

[Mensen komen naar voren]

INSTELLINGWOORDEN

UITDELEN VAN BROOD EN WIJN

Dankgebed

Zingen wij staande als Slotlied: **Lied 146c : 1, 7** Alles wat adem heeft love de Here

Wegzending en Zegen

Allen zingen: Amen (3 maal)