

Gedicht:

Dit ene weten wij en aan dit één
houden we ons vast in de duistere uren:
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk

GEDACHTENISDIENST voor ouderen

Zaterdag 23 november 2013

Protestantse Gemeente Wehl



Thema: 'Geborgen in het licht'

Voorganger: mevr. ds. Arja Oude Kotte-de Boon
Piano: mevr. Francisca Best

Wij gedenken:

Neeltje Anna Hendrika de Bie

geboren op : 3 maart 1963

overleden op: 22 december 2012

Foskiena Cornelia Stam – Kassies

geboren op: 16 september 1939

overleden op: 25 december 2012

Andries van Heusden

geboren op 28 juni 1924

overleden op: 2 maart 2013

Slotlied 'Ga mee met ons' (Mel. Gezang 392)

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft die leeft voorgoed.

Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.

Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop,
houd steeds in ons de toekomst-mens ten doop.

Heenzending

Zegen

Heilig, heilig, heilig,
Heer van alle machten,
vol zijn de hemel
en de aarde van uw eer.
Gezegend Hij die komt
in de Naam des Heren,
Amen. Hosanna.

Wij gedenken
hoe Jezus, uw Zoon, onze Heer,
ons genodigd heeft
op het feest van de Vader.
Verenig ons
met allen die ons zijn voorgegaan,
en die wij met liefde gedenken.

Onze Vader

Inzettingswoorden

Met het brood dat wij breken
en de wijn die wij drinken
gedenken wij het leven en sterven
van onze Heer Jezus Christus

Neem, eet en drinkt,
gedenk dat Jezus zijn leven gegeven heeft
uit liefde,
opdat onze schulden vergeven zijn
en opdat wij leven met Hem.

Ronddelen van brood en wijn

Dankgebed

Welkom

Aanvangslied: Psalm 121 : 1 en 4

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
die alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan
wat u mag wedervaren
In eeuwigheid bewaren.

Bemoediging

Lezen: naar psalm 139:

U leest, Heer,
mijn leven als een boek
U weet hoe de jaren
mijn bladzijden vullen
U ziet hoe mijn oog
uw wonderen leert tellen
U hoort hoe mijn oor
uw taal gaat verstaan.

Zingen: Psalm 139 : 1

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gebed

Bijbellezing: Bijbellezing: 1 Tessalonicenzen 4 : 13 – 18

Overweging

Muziek: Preludium van Bach *BWV 846`

GEDACHTENIS

Vol herinneringen
zijn onze gedachten
vol verdriet
omdat hun leven ten einde ging
vol dankbaarheid
om wat zij ons gaven.
Laten de namen
waarmee wij hen kenden
niet vergeten raken

Wij noemen de namen van wie wij gedenken

Zingen: Gezang 273 : 1

Heer , herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

Gebed

Collecte

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Tafelgebed

Wij danken U, God
omdat Gij ons vasthoudt
de nacht door.
Zo stijgt onze stem
boven ons zelf uit
en verbindt zich met het lied
dat de eeuwen door gezongen is.
Met allen die hebben volhard
in geloof, hoop en liefde
zeggen ook wij