

Liturgie 30 juni 2013– Afsluiting seizoen Kindernevendienst

Thema: 'Over bruggen'

Mededelingen

Beginlied: "Wees welkom allemaal" (Geroepen om te zingen, nr. 11)

Wees welkom allemaal,
wees welkom eenmaal andermaal,
we hebben hier een uurtje feest
met mensen één van hart en geest,
dat maakt het leven fijn
voor groot en klein.

Wees welkom allemaal
en luister naar een mooi verhaal
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent,
Hij wil er altijd zijn
voor groot en voor klein.

Wees welkom allemaal,
een beetje stil en geen kabaal
maar zingen mag je allemaal.
Met zingen bid je wel tweemaal,
dus zing maar met ons mee
en bid zo voor twee.

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Toelichten van het thema 'Over bruggen'.

Beamerliedje: 'Pak maar mijn hand' van Nick en Simon .

<http://www.youtube.com/watch?v=fi39TGgIeFs>

Gebed (door Miriam en Stephan)

Vertelling : 'Wat zal er van je worden?' en 'Op reis door het leven'

Zingen: "Ik zal er zijn voor jou (Geroepen om te zingen, nr. 199)

Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou,
met vrede en met recht.

Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.

Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

Om over na te denken

Gedicht: 'Gebed voor mijn kinderen'

Durven: 'Kom over de brug'

Uitbeelding: 'Wie mag jou erbij helpen?'

Toepassing: 'Contact blijven houden' (Anita)

Lied: 'Contact' Beamer: http://www.youtube.com/watch?v=PShaO_2-FFg

Pauze: Wij drinken iets met elkaar iets .

Wij krijgen huiswerk mee voor in de vakantie:

Afsluitende woorden van Anita

Dankgebed door Laura en Robin

Voorbeden, gevolgd door stil gebed en Het Onze Vader.....

Collecte (Pieter, Joep en Aafke)

Slotlied: 'Een land om van te dromen' (Geroepen om te zingen nr. 112)

Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken
en de mens tot vrijheid niet in staat.'
Zeg nooit: 'Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.'

Refrein (Couplet en refrein hebben dezelfde melodie):

Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in de ogen:
'Lieve God, we zijn er, eind'lijk vrij!'

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.
Refrein

Zeg nooit: 'God is Zijn verbond vergeten,
er is niemand hier, die ons bevrijdt.'
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'
Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.'
Refrein

Zeg nooit dat het vreselijke lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: 'Stil maar, wacht op beet're tijden.'
Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan.'
Refrein

Afscheidsworden en zegen

Zegen;

Zingen: Amen.

Collecte bij de uitgang (Jolijn)