

Viering Heilig Avondmaal

Nodiging

Geloofsbelijdenis

Groet:

De Heer wil bij ons zijn
HIJ LAAT ONS NOOIT ALLEEN
Hij denkt altijd aan ons
WIJ DENKEN NU AAN HEM
Wij danken nu de Heer
WIJ DANKEN GOD.

Tafelgebed en Onze Vader

Uitdelingswoorden

Ronddelen brood en wijn

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Liedboek 2013 - 704

1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Heenzending en zegen

AVONDMAALSVIERING

6 oktober 2013

Protestantse Gemeente Wehl



Mededelingen

Bemoediging en groet

Aanvangslied: Liedboek 2013 – 601

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.

Drempelgebed

Zingen: Kindernevendienstliedje

Samen in het licht



Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Kyriëgebed: Kyrie Eleison

Glorialied: Gloria in Excelsis Deo

Thema: 'Voor wie kies je?'

Zondagsgebed

1e Schriftlezing: 1 Koningen 18 : 10-20

Zingen: Liedboek 2013 – 869 : 1,

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wondren doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede-is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geeft onze God de ere.

2e Schriftlezing: 1 Koningen 18 : 20-30

Zingen: Liedboek 2013 – 869 : 6

6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezag
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheugt u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijdt u zeer!
Geeft onze God de ere!

Overdenking

Orgelspel

Kinderen komen terug uit de nevendienst

**Zingen: Liedboek 2013 -
385 : 1, 2, 3 en 4**



2. Wij delen, wij delen
gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen
gewoon het dagelijks brood.
En denken aan Jezus,
zijn lijden, zijn dood.

3. De tafel van samen,
de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen,
de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

4. Wij vieren de maaltijd,
wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd,
wij vieren samen feest
in naam van de Vader,
de Zoon en de Geest.

